



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF maart 2024



Tradities Noord-Brabantse
Schuttersgilden
is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 20, aflevering nr. 3
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel.: 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Redactie: Gezondheid Frans van Griensven.
Redactie: Nldoet zaterdag 16 maart.
Redactie: Laarbeek Koningschieten.
Redactie: Jaarvergadering 1 februari
Jos Biemans: Uit het archief.
Chris Arts: Column.
Redactie: Vrienden van het Gilde.
Redactie: even lachen.
Redactie: Even puzzelen

Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief maart 2024.
Weer een maand dichterbij ons gildefeest.
Het wordt zachtjesaan wel spannend maar als alle commissies op schema liggen kan het niet fout gaan of er moeten andere factoren zijn waar wij geen invloed op hebben. Alles zit in een afrondende fase en daar hebben we nog ruim de tijd voor. Ik verheug me nu al op een grandioos feest. Dat het niet altijd feest is bewijst maar weer eens onze gildebroeder

Frans van Griensven. Verderop in deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken. Het voorjaar is weer in zicht en dat betekent dat ons gildejaar weer volop van start kan gaan. De voorbereidingen beginnen deze maand alweer met als start NLdoet. Ook hierover meer verderop in dit blad. En de wintercompetitie schieten loopt op z'n end maar de zomercompetitie gaat dan weer meteen van start en zo blijven we bezig. Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

Activiteiten maart 2024.

Woensdag 06: Schietwedstrijd senioren Paviljoen Bomé Lieshout.

Donderdag 07: Ledenvergadering "Jan van Doorenpaviljoen".

Zaterdag 09: Jaarvergadering kring Peelland te Someren Eind.

Zaterdag 16: NLdoet. Zie verderop.

Woensdag 27: DB-vergadering.
31 Zomertijd klok 1 uur vooruit
31 1^e Paasdag.

Verjaardagen in maart.

4 Jarigen in deze maand.
03 maart Coen Kweens.
16 maart Coen van Noordwijk.
20 maart Stein Evers.
22 maart Pieter Bouman.
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Gezondheid Frans van Griensven.

(redactie)

We kunnen er niet onderuit. Het gaat gewoon niet goed met Frans. Zijn operaties hebben niet gedaan wat ze moesten doen en op dit moment is Frans uitbehandeld. Zoals u weet verblijft hij in het Hospice in Bakel. Afwachten is het enige wat we kunnen doen en we hopen dat hem al te veel leed wordt bespaard. We leven met Frans maar ook met zijn familie mee.

NLdoet zaterdag 16 maart. (redactie)

Op zaterdag 16 maart is het zover en gaat NLdoet weer van start. Mogelijk dat enkelen onder ons op vrijdag hun taken al waar- maken maar de eigenlijke dag is dus op zaterdag. De subsidie van NLdoet is inmiddels toegezegd en, naar ik meen, ook al uitbetaald. Er moet weer van alles gebeuren Zoals snoeiwerk, onderhoud en schoonmaak. Voor de maaltijd wordt gezorgd zodat we voor onze lunch zeker niet naar huis hoeven. We zijn gewend dat ons weer allerlei lekkers voor onze neus wordt gezet.

Naar verwachting ligt ons terrein en gebouw er na deze klus weer zo schitterend bij dat we er trots op zijn. Zeker met ons gildefeest in het verschiet.

Aanmelden: www.NLdoet

Daarna bij zoekopdracht: Blauwe Schut.
Hierna kun je de klus zien en je aanmelden.



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF maart 2024

Laarbeek Koningschieten 28 april 2024.

(redactie)

Op zondag 28 april is weer het jaarlijks Laarbeek Koningschieten. Dit vindt plaats bij het gilde St. Antonius op 't "Wipke" in Beek en Donk. Kandidaten kunnen zich melden bij Gerard Maas. Bij Gerard dient ook het inschrijfgeld van € 5,- te worden betaald. Zorg dat je er op tijd bij bent en de winnaar mag zich het hele jaar het gezicht van de Laarbeekse Gilden noemen.

Jaarvergadering 1 februari. (redactie)

De jaarvergadering was deze keer een lange zit. Er moest een drukke agenda worden afgewerkt zodat we deze keer maar liefst 2 uur hebben vergaderd.

Met het gildefeest en een nieuw reglement was er ook zeker iets te bespreken en dat is maar goed ook. Het reglement werd met enkele kleine wijzigingen aangenomen. Verder werd het gildefeest uitgebreid besproken. Zeker niet onbelangrijk was de bestuursverkiezing waarbij onze hoofdman werd herkozen en aangezien Coen van Noordwijk niet meer herkiesbaar was werd Thomas van der Burgt als nieuw bestuurslid verwelkomd. Ook de financiën werden besproken maar dat was voor onze dekenrentmeester een fluitje van een cent. Ook het jaarverslag van onze hoofdman kon op instemming rekenen.

Tegen de klok van elf was het dan toch eindelijk gedaan en kon onze hoofdman de besluiten traditioneel voorleggen aan onze patroonheilige Maria.



Thomas aan de bestuurstafel

Uit het archief. (Jos Biemans)

Vorige maand wijdde ik mijn bijdrage aan de nieuwsbrief aan kousen- en sokkenfabriek Litrofa, destijds gevestigd aan de Bosscheweg. In december 1937 ging het zodanig slecht met het bedrijf dat men zich genoodzaakt zag om vijftig personeelsleden ontslag aan te zeggen. Op 5 september 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog, was er ondanks die oorlog weer iets positiefs te melden. Het bedrijf bestond 12,5 jaar, en Noord-Brabantsch Dagblad Het Huisgezin schreef daarover:



'Woensdag vierde de N.V. Litrofa alhier haar 12,5-jarig bestaan. De directie mocht

verschillende bloemenmanden ontvangen w.o. van het kantoor en fabriekspersoneel. Dat er in onze plaatselijke Nederlandsche industrie een goede verstandhouding heerscht tusschen werkgever en werknemer blijkt wel uit de sympathieke geste van de directie van Litrofa, doordat zij Woensdag haar geheele personeel uitnodigde, in verband met de viering van het 12,5-jarig bestaan der fabriek, op kosten der directie een bezoek te brengen aan 'Lido' in de Mierlosche Heide. Nadat directie en personeel daar van de watersport en andere ontspanning had genoten noodigde de directie tot slot allen aan een Brabantsche koffietafel.'

In de Helmondsche Courant van 6 september 1949 werd ook een stukje gewijd aan het 'sokkenfabriekske', zoals het bedrijf in de Aarlese volksmond heette. Hoewel het in 1937 dus slecht ging, meldde dat artikel dat het bedrijf op dat moment weer volop bloeide. Van groot belang was daarbij de economische groei na de Tweede Wereldoorlog, die mede ontstond door de Marshall-hulp die Amerika o.a. aan Nederland voor de economische wederopbouw na de oorlog verstrekke. De aanschaf van de modernste Amerikaanse machines werd daarmee mogelijk gemaakt.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF maart 2024

Column door Chris Arts **Rozenkrans.**

Dit keer een heel ander soort verhaal dan u van mij gewend bent: de rozenkrans.

De aanleiding was een TV-programma dat enkele dagen voor de Kerst door KRO-NCRV uitgezonden werd. In deze serie werd Lourdes bezocht en de betekenis van deze bedevaartplaats nader belicht. Rozenkransen komen tijdens processies nadrukkelijk in beeld.



In de vroege middeleeuwen werd in kloosters het bidden van alle 150 psalmen uit de bijbel populair, misschien wel verplicht. En tijd genoeg zou je zeggen. Gewone gelovigen gebruiken varianten op deze psalmgebeden: het onze vader en het weesgegroet. Zo bleef er meer tijd over om de kost te kunnen verdienen of tijd te besteden aan aardse geneugten.

De rozenkrans is de naam van een gebed dat gebaseerd is op 150 weesgegroeten. Om de tel niet kwijt te raken wordt tijdens het bidden een gebed snoer gebruikt, de rozenkrans.

Een rozenkrans bestaat uit 5 groepen van elk 10 kleine kralen, de zogenaamde tientjes. De tientjes worden van elkaar gescheiden door

grote kralen, 5 in totaal. Op elke kleine kraal wordt een weesgegroet gebeden, op elke grote kraal een onze vader. Later is een aanhangsel toegevoegd. Dit aanhangsel bestaat uit een kruis, een grote kraal en drie kleine kralen. Vroeger kreeg je een rozenkrans bij de eerste H. Communie.

Voor het complete rozenkransgebed komen alle kralen van het gebed snoer ieder driemaal voorbij. Vaak wordt door de gelovige slechts een derde deel van rozenkrans gebeden, het zogenoemde rozenhoedje.

Niet alleen in de rooms-katholieke kerk wordt deze traditie aangetroffen maar ook in andere religies. De Indische mala telt 108 kralen. Volgens het Hindoeïsme hebben we 108 soorten begeerten waar we van af moeten geraken. De Islamitische tasbeeh telt 99 kralen en men bidt de 99 heilige namen van God. De orthodoxen hebben een wollen gebed koord met 33 of 50 of 100 of zelfs 300 knopen. De Anglicanen hebben ook een gebed snoer met 4 x 7 kralen.

Rozenkransen zijn nog steeds verkrijgbaar in allerlei varianten: onder andere van olijfhout, kunststof, kristal of zilver. Al dan niet te bewaren in een tasje van gebreid garen, een lederen of zilveren etuietje.

In Nederland is de rozenkrans binnen de kerk langzaam maar zeker in onbruik geraakt. Veel jongeren hebben de rozenkrans nog nooit gebeden.

Echter om het bidden van de rozenkrans te stimuleren, is een podcastserie samengesteld. Moderne tijd nietwaar. De eeuwenoude rijkdom van het rozenkransgebed wordt in deze serie in een eigentijds jasje gestoken. Aan de hand van een inleiding en vier meditatie's, kun je bidden (leren) met de rozenkrans. Deze rozenkranspodcasts zijn bedoeld om een breed publiek kennis te laten maken met deze gebedstraditie.
Chris.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Ook voor onze vrienden begint het voorjaar weer te lonken. De tuinen worden weer in orde gemaakt en alles wordt binnenkort weer groen als het zonnetje maar komt en de regen uitblijft want van dat laatste hebben we voorlopig wel weer genoeg gehad. Voor ons gildefeest is dit ook hard nodig want we moeten wel voldoende grasland hebben om alle wedstrijden te kunnen houden en alles wat daarmee samenhangt. Zoals ik al in het verwoord meldde begint het zoetjesaan spannend te worden want begin juni, en dat is al over 3 maanden, moet alles wel kloppen.



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF maart 2024

We mogen niets aan het toeval overlaten. Op dit moment gaan we inventariseren hoeveel en welke vrijwilligers we hebben en welke klussen er geklaard moeten worden rondom het feest. Financieel gaat het ook de goede kant op maar we moeten nog veel werk verzetten om het helemaal rond te maken. U kunt ons natuurlijk ook nog helpen en we zijn nog op zoek naar sponsors voor het prijzenilver. Informatie kan hierover gevraagd worden bij de schrijver van dit blad. Bij voorbaat dank voor uw steun.

Jarige Vrienden in maart.

03 maart Friedy van de Kerkhof.
11 maart Tiny van den Heuvel.
14 maart Peter Sterken.
24 maart Jos Biemans.
25 maart Henk van Zundert.
31 maart John Pennings.
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Even lachen. (redactie)

Vliegen

Twee niet al te snuggere Amerikaanse jagers huren een piloot in om hen naar het noorden te vliegen om op herten te jagen. Ze hadden nogal veel succes en legden zes herten neer. De piloot kwam, zoals afgesproken, hun terug oppikken. Ze begonnen hun spullen in het vliegtuig te laden. De piloot had wel

bezwaren "Dit toestel kan enkel jullie, jullie spullen en vier herten vervoeren, de andere twee zullen jullie moeten achterlaten.". De jagers begonnen te discussiëren, vorig jaar hadden ze ook zes herten geschoten en de piloot had toegestaan van ze allemaal mee te nemen. Dit vliegtuig was van het zelfde type met dezelfde capaciteit. De piloot was overtuigd en liet alle herten in het vliegtuig proppen. Toen ze probeerden op te stijgen kreeg het vliegtuigje niet genoeg hoogte en crashte neer. De jagers kropen uit het wrak. De ene jager vroeg aan de andere "Weet jij waar we zijn ??". "Ja, ik denk wel dat ik het weet", zegt de andere. "Dit is ongeveer dezelfde plaats waar we vorig jaar crashten".

Controle

De politie houdt een wagen tegen, met 3 personen, die zojuist door een tunnel is gereden. "Gefeliciteerd !!!", roept de politieagent nadat de bestuurder zijn raampje heeft opgedraaid. "U bent de 1.000.000ste auto die door deze tunnel is gereden en u wint hierdoor 1.000.000 euro !!!". "Geweldig" antwoordt de bestuurder, "dan kan ik eindelijk lessen gaan volgen voor mijn rijbewijs!!!". De vrouw naast de bestuurder probeert zich uit de vervelende situatie te praten door te zeggen "Och, je moet niet op hem letten meneer de agent mijn man is dronken.". De kerel achter in de wagen wordt

wakker, kijkt naar de agent en zegt: "Ik heb het nog zo gezegd dat we niet ver zouden komen met een gestolen wagen !!!"

Logica

Neem ik laatst een brandverzekering voor mijn auto. Wilde de verzekeringsagent me ook nog een diefstalverzekering aansmeren. Dat heb ik niet gedaan. Wie steelt er nou een verbrande auto?

Even Puzzelen (van de redactie)

Sudoku

				5	1	6	4
	3		7				5
6							
					8	3	
4	9			3	6		2
		4	1			5	
3		1		7			
2	7		8		9		