

# Gildejaarverslag 2017



## Sint Jorisgilde Gemert





# *Sint Joriskapel Gemert*

*Gildejaarverslag 2017*

*Voorwoord*

Beste gildebroeders en gildezusters,

Men zegt wel eens: "Wanneer je ouder wordt gaat de tijd sneller" en dat kun je wel zeggen want het Gildejaar 2017 is weer voorbij gevlogen. Zoals gebruikelijk laten we ook in dit jaarverslag alles nog een keer de revue passeren, zodat iedereen alles nog een keer kan lezen en beleven.

Wederom kunnen we zeker met zijn allen terugblikken op weer een prachtig gildejaar met vele hoogtepunten zoals onze optrekdag en de gildefeesten. Maar ook het koningschieten met onze nieuwe koning Cor Opsteen en koningin Paulina Adriaans - Opsteen was een mooi evenement in nieuwe stijl. Hopelijk kunnen we in de toekomst hier op voortborduren om dit evenement weer beter op de kaart te krijgen bij de mensen. Ook het verbroederingsfeest was mooi georganiseerd met vooraf een mooi en hartelijk welkom bij burgemeester van Veen thuis waar we een gezamenlijke vendelgroet hebben gebracht. Dit is slechts een kleine greep uit de vele activiteiten die we hebben gedaan.

Het jaar 2017 zal bij ons Sint Joriskapel ook de boeken ingaan als een jaar waarin we ook een grote stap hebben gemaakt door de verkoop van ons perceel van de volkstuinten en de aankoop van een nieuw perceel grond aan de Boekelseweg. Deze locatie zal in de komende jaren zijn definitieve invulling gaan krijgen. Uiteraard hopen we dat de samenwerking met de Volkstuinvereniging Doonheide door zal blijven gaan en wellicht gaat er een wens in vervulling en krijgt ons gilde een eigen gildekamer.

Wat helaas net niet is gelukt, is om het laatste stukje van de Sint Joriskapel af te maken door het plaatsen van het bronzen beeld van Sint Joris met de draak. Maar dit gaat het komende jaar vast goed komen met een mooie onthulling.

Als deken-schrijver hoor en zie je vaak als eerste uitnodigingen en leuke verzoeken voorbij komen zoals in 2017 de geboorte van Guus van den Boom, zoon van gildebroeder Anton van den Boom en zijn vrouw Fieke. Maar je krijgt ook vaak als eerste de mededelingen bij ziekte of een overlijden van een dierbaar lid van ons gilde te horen. In 2017 hebben we helaas ook weer afscheid moeten nemen van enkele dierbaren binnen ons gilde. Graag wil ik via deze weg toch nog even de aandacht vragen om stil te staan, en dan niet alleen voor onze ontvallen gildebroeders en gildezusters, maar ook voor degenen die achter zijn gebleven en de draad weer hebben moeten oppakken na deze moeilijke tijd.

Laten we vooral ook deze nabestaanden niet vergeten, maar ook degenen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en zorg nodig hebben of zelfs niet meer de mogelijkheid hebben om naar een gildeactiviteit te komen van ons gilde. Ook bij deze mensen stroomt het gildebloed nog steeds door de aderen en daarom wil ik graag iedereen als boodschap mee geven voor nu en in de toekomst:

*Mocht je eens tijd hebben, ga eens langs voor een bakje koffie of gewoon voor een gezellig praatje.  
Het zal gewaardeerd worden als er zo af en toe eens een rode gildebroeder of gildezuster langskomt.*

Tot slot wil ik namens het bestuur van het Sint Joriskapel iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in 2017 en dat we ook in 2018 weer op elkaars steun kunnen en mogen rekenen.

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2017.

Namens het bestuur,

**Sint Joriskapel Gemert,**

**Deken-schrijver, Rob van de Vossenbergh**



Sint Joris in was met maker  
Toon Grassens



# Sint Jorisgilde Gemert

## Gildejaarverslag 2017

### De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2017:

Funcctie	Naam	Lid sinds:	
Koning	Cor Opsteen	2009	Naast de actieve leden van de formatie bestaat het Sint Jorisgilde ook uit ouderlingen. In 2017 had het gilde in totaal 98 ouderlingen.
Koningin	Paulina Adriaans - Opsteen	1992	
Kapitein	Frans van der Burgt	1968	Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde is:
1e Luitenant	Frits Verhoeven	1963	
Tamboer	Senna Adriaans	2015	Formatie : 39 leden
Tamboer	Albert van den Eijnde	1972	Ouderlingen : <u>98 leden</u>
Tamboer	Pieter van Erp	1997	Totaal : 137 leden
Tamboer	Antoon Opsteen	1986	Koning : Cor Opsteen
Tamboer	Grad Welten	2007	Koningin : Paulina Adriaans - Opsteen
Vaandrig	Hans van den Crommenacker	1975	Kapitein : Frans van der Burgt
Luitenant	Wichard Biemans	1982	1 <sup>e</sup> Luitenant : Frits Verhoeven.
Luitenant	Sjef Egelmeers	1967	Beschermvrouwe: Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten
Luitenant	Ricus van Kessel	1980	
Luitenant	Louis Kuijpers	2003	Het bestuur bestond in 2017 uit:
Luitenant	Wim van Oijen	2000	Voorzitter : Ad Verhoeven
Luitenant	Rob van de Vossenber	2012	Deken schrijver : Rob van de Vossenber
Nieuwe deken	Jochem Biemans	2017	Deken penningmeester : Albert van den Eijnde
Staande deken	Steeff Huijben	2016	Lid : Ton van Thiel
Afgaande deken	Kinoe Verhoeven	2015	Erelid: Wim van de Vossenber († 2011)
Zilverdrager	John Adriaans	1991	Lid van Verdienste: Wim v.d. Eijnde († 2014)
Zilverdrager	Anton van den Boom	2002	
Zilverdrager	Toon van den Boom	2003	
Zilverdrager	Martien van den Eijnde	1988	
Zilverdrager	Willem van den Eijnde	2010	
Zilverdrager	Jan van Erp	1976	
Zilverdrager	Joan van der Ligt	2011	
Vendelier	Jos Berkers	1989	
Vendelier	Theo van Gerven	1995	
Vendelier	Joris van den Heuvel	2016	
Vendelier	John van Kessel	2005	
Vendelier	Gerard Lemmens	1985	
Vendelier	Koen Mickers	2016	
Vendelier	Niels Opsteen	2000	
Vendelier	André Scheepers	1985	
Vendelier	Jan van Thiel	1973	
Vendelier	Ton van Thiel	1993	
Vendelier	Ad Verhoeven	1979	
Vendelier	Joan van de Vossenber	1994	
Beschermvrouwe	Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten	1993	



### Overleden leden in 2017:

29 maart: Mari de Groot, 79 jaar  
12 april: Ans Kusters, 58 jaar  
18 november: Anneke van de Laar, 85 jaar

### Leuk weetje per 31-12-2017:

De formatieleden zijn gemiddeld 23 jaar bij het Sint Jorisgilde en de ouderlingen zijn gemiddeld 26 jaar lid van ons gilde



De formatie 2017 met de nieuwe deken Jochem Biemans

Op de foto van links naar rechts

*Voorste rij knielend:* Toon Opsteen, Grad Welten, Senna Adriaans, Pieter van Erp en Albert v.d. Eijnde.

*Tweede rij knielend:* Gerard Lemmens, Martien v.d. Eijnde en Louis Kuijpers.

*Eerste staande rij vlnr:* Jos Berkers, John van Kessel, Kinoe Verhoeven, Sjef Egelmeers, koningin Tonnie v.d. Burgt, nieuwe deken Jochem Biemans, koning Frans v.d. Burgt, kapitein Frits Verhoeven, Jan van Erp, Wim van Oijen, Joan v.d. Ligt, Willem v.d. Eijnde, John Adriaans, Hans v.d. Crommenacker en Jan van Thiel.

*Laatste rij v.l.n.r.:* Joris v.d. Heuvel, André Scheepers, Steef Huijben, Rob v.d. Vossenber, Wichard Biemans, Ton van Thiel, Toon v.d. Boom, Anton v.d. Boom, Koen Mickers, Joan v.d. Vossenber en Ad Verhoeven.

*Helaas zijn er een aantal gildebroeders op de achterste rij min of meer onzichtbaar.*

### Toekomst gilden.

Binnen de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden en zeker binnen Kring Peelland is er de laatste jaren regelmatig een discussie over de toekomst van de gilden. Hoe kunnen we de gilden levendig houden binnen de huidige maatschappij? Hoe kunnen we meerdere jongere leden binnen de gilden betrekken? Het leek ons daarom wel eens leuk om te kijken hoe het met de leeftijdsopbouw van ons Sint Jorisgilde gesteld is. Hieronder daarom een tabel met een overzicht van deze leeftijdsgroepen per 31 december 2017. Wij denken dat het ons gilde het nog niet zo slecht doet met de jeugd binnen het gilde.



Leeftijdsgroepen:	Geüniformeerden	Percentage	Ouderlingen	Percentage	Alle leden	Percentage
0 tot 20 jaar	1	3%	0	0%	1	1%
20 tot 30 jaar	6	15%	2	2%	8	6%
30 tot 40 jaar	3	8%	9	9%	12	9%
40 tot 50 jaar	7	18%	9	9%	16	12%
50 tot 60 jaar	5	13%	18	18%	23	17%
60 tot 70 jaar	10	26%	29	30%	39	28%
Ouder 70 jaar	7	18%	31	32%	38	28%
<b>Totaal</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>	<b>137</b>	<b>100%</b>

De gemiddelde leeftijd van de formatieleden is 51 jaar en de gemiddelde leeftijd van de ouderlingen is 62 jaar. Gemiddelde leeftijd alle leden is 59 jaar.

# Sint. Jorisgilde Gemert

## Januari

### **03 Nieuwjaarsdagreceptie van de gemeente Gemert-Bakel in het Gemeentehuis te Gemert**

Bezocht namens ons gilde door koning Frans van der Burgt, koningin Tonnie van der Burgt, voorzitter Ad Verhoeven, waarnemend kapitein Frits Verhoeven, waarnemend 1° luitenant Wim van Oijen, deken-schrijver Rob van de Vossenbergh en deken-penningmeester Albert van den Eijnde.

### **15 Kringschutters - jaarvergadering in Asten.** Geen deelname.

### **19 Kringstandaardruiters jaarvergadering in Bakel**

Bezocht door waarnemend kapitein Frits Verhoeven

### **21 Optrekdag Sint Antonius en Sebastianusgilde.**

Ons gilde bezocht de receptie om de felicitaties over te brengen aan de jubilarissen Peter van Hout, Jo van Schalen, Corrie en Lau Huijbers, Peter Lathouwers sr. en Jorlan Manders en natuurlijk ook aan de nieuwe deken Peter Lathouwers jr. Zoals gebruikelijk waren er ook diverse gildebreders van ons gilde aanwezig tijdens de Gildemis.

### **22 Trom- en vendelwedstrijden Aarle-Rixtel**

Tijdens de Kringgildedag 2016 in Vliert viel 's-middags de regen met bakken uit de hemel. Dit was een reden voor de organisatie om de trom- en vendelwedstrijden af te gelasten en te verplaatsen naar een andere dag.

Deze wedstrijden werden nu gehouden in sporthal "De Dreef" in Aarle-Rixtel.

Onze vendelier Ton van Thiel behaalde daar een prachtige 1° plaats in de klasse 40+ (leeftijdsklasse tussen 40 en 49 jaar) met een totaalscore van 52,5 punten.

Ton van harte proficiat met de mooie resultaat.



### **29 Kringtamboers – jaarvergadering in het Wipke Beek en Donk**

Bezocht door Albert van den Eijnde en Pieter van Erp.

## Februari

### **05 Kringvendeliers – jaarvergadering in zaal van Bracht te Aarle-Rixtel.**

Bezocht door de vendeliers

### **06 Mevrouw An Biemans – Kanters vierde haar 80° verjaardag.**

Zij heeft bezoek ontvangen van een delegatie van ons Gilde

### **10 Winteravond (hazenpeper) in De Commanderij.**

Dit blijkt inmiddels een winteravondbijeenkomst te zijn die enorm in de smaak valt bij onze gildeleden. Ook dit jaar was het gildebreders en jager Sjeff Egelmeers weer gelukt om enkele hazen het haasje te laten zijn. Na uren ronddolen in de Brabantse bossen bracht hij een paar mooie hazen mee die de gildebreders en gildezusters konden verorberen in "De Commanderij" van gildebreders Pieter Penninx. Onze vaandrig en kok Hans van de Crommenacker had van de hazen weer een heerlijk hazenpeper gemaakt wat door de aanwezige gildebreders en gildezusters smakelijk werd genuttigd. We hopen dat er nog veelvuldig hazen voorbij komen op de jachtvelden van Sjeff Egelmeers die geschikt blijken voor Hans van den Crommenacker om hier zijn meesterstukje van te maken.

Het was weer een gezellige smakelijke winteravond waar zeker de ouderlingen weer het gevoel kregen dat het met de broederschap binnen de Rooi Skut wel goed zit.

### **17 Joan van de Vossenbergh is Prins Carnaval.**

Onze vendelier Joan van de Vossenbergh is, in navolging van tamboer Pieter van Erp, bij voetbalvereniging Boerdonk gekozen als nieuwe prins carnaval 2017.

Verschillende gildebreders en gildezusters bezochten Joan tijdens een drukbezochte receptie in het clubgebouw van de voetbalclub.



## 24 Volkstuinvereniging Doonheide, jaarvergadering in Café De Sport Molenstraat Gemert.

Bezocht door voorzitter Ad Verhoeven en deken-schrijver Rob van de Vossenber

### Maart

#### 9 Jaarvergadering formatie van ons gilde.

In ons gildehuis Dientje bespraken we de gang van zaken in en rondom ons gilde. Alle activiteiten kwamen aan bod en ook het toekomstige programma. Aan de orde kwam onder andere een voorstel van het bestuur om de dagindeling tijdens het koningschieten op Koks wat aan te passen. Leden gingen er mee akkoord dat het schieten voor een nieuwe koning wat later begon (16.00 uur) waardoor ook het vertrek vanaf Koks naar gildehuis Dientje later gepland werd. Ook werd besloten dat er bij de Kokse Hoeve voor de belangstellende een heerlijke barbecue stond waar gildebroeders en gildezusters zich voor konden aanmelden.

Onze kapitein Frans van der Burgt is weer voor vier jaren gekozen als kapitein van ons gilde en ook 1<sup>e</sup> luitenant Frits Verhoeven mag zich weer manifesteren als reserve-kapitein. Wim van Oijen is gekozen als 1<sup>e</sup> luitenant voor de tijd dat Frans koning is en Frits hem dus waarneemt als kapitein.

#### 11 Jaarvergadering Kring Peeland.

Bezocht door koning Frans van der Burgt, waarnemend kapitein Frits Verhoeven en deken-schrijver Rob van de Vossenber.

#### 16 Hoofdlidenberaad in zaal van Putten in Deurne.

Deze avond stond in het teken van "Modern gilde op weg naar 2025". Dit project is een aantal jaar geleden opgestart en kreeg hier zijn vervolg. Deze avond is bezocht door waarnemend kapitein Frits Verhoeven en tamboer Pieter van Erp namens de jeugd binnen ons Gilde.

#### 26 Buitencomparitie in De Mortel in Het Anker.

Zoals gebruikelijk bij de Rooi Skut was het weer een gezellig samenzijn dat wederom druk bezocht werd door onze gildebroeders en gildezusters. Tussen de mededelingen door kwamen de traditionele worstenbroodjes op tafel die zich goed lieten smaken. Ook na het officiële gedeelte was het nog lang gezellig.



Pastoor Sjef van den Nieuwenhof met koningspaar

#### 28 Begrafenis Pastoor Sjef van den Nieuwenhof.

Na een lang ziekbed is pastoor Sjef overleden op 23 maart. Ons Gilde is nauw verbonden met de Elsendorpse gemeenschap en we zullen zijn aanwezigheid ook erg gaan missen. In 2014 vierde pastoor Sjef van den Nieuwenhof zijn 60-jarig priesterfeest waarbij ook ons gilde aanwezig was.

Wij luisterden toen, samen met de Elsendorpse kerkgemeenschap, de sfeervolle Heilige Mis op en begeleiden hem naar De Dompelaar voor een drukke receptie.

Helaas waren vele gildebroeders en gildezusters ook nu in Elsendorp, maar nu om hem de laatste eer te bewijzen. Sjef, overleden in de respectabele leeftijd van 90 jaren, was een spontane en open zielenherder en zeker betrokken bij het Sint Jorisgilde.

#### 28 Gemeentelijk overleg gildebesturen bij Dientje in Gemert.

Delegaties van de drie gildebesturen uit Gemert-Bakel kwamen bijeen om met name de gezamenlijke activiteiten te bespreken en in het bijzonder de bijeenkomst van de drie gilden om de onderlinge gemeentelijke broederschap verder te ontwikkelen.

#### 29 Overlijden gildebroeder Mari de Groot.

Onze gildebroeder Mari de Groot is in de leeftijd van 79 jaar overleden. Mari was al een geruime tijd ziek en toch wilde hij de activiteiten van ons Gilde bijwonen terwijl het eigenlijk al niet meer ging. Zo kwam hij de zondag voor zijn overlijden naar de buitencomparitie in De Mortel om bij zijn gildebroeders te zijn. We zagen allemaal wel hoe Mari aan het vechten was, maar toch kwam het onverwacht en zeker onvoorbereid.

Mari is bij het Sint Jorisgilde gekomen toen hij deken werd in 1956. Hij woonde toen nog thuis op de boerderij van zijn ouders aan Wolfsboscheweg in Gemert. Later, toen hij trouwde met Coby zijn ze verhuisd naar Elsendorp. Mari is meer dan zestig jaren actief gildebroeder geweest en was altijd present, meestal samen met zijn vrouw Coby.

Mari werd na zijn dekenschap luitenant, bij de "Rooi Skut" ook wel de "lange jassen" genoemd. Hij heeft veel werk verzet binnen het gilde waaronder ook het verzorgen van de Dagjes Koks waar hij met groot enthousiasme vertelde over het wel en wee van het gildewezen. Hij deed dit met volle overtuiging.



Gildebroeder Mari de Groot

Ook tijdens de Heilige Missen droeg Mari zijn steentje bij als misdienaar of koster.

Later werd Mari zilverdrager wat hij ook weer vol energie deed. Telkens ging hij mee als het gilde ergens naar toe ging of er was een gildefeest. De laatste jaren was Mari sjerpendrager van ons gilde en waar mogelijk was hij aanwezig. Mari was tot het laatst toe erg betrokken bij ons Sint Jorisgilde.

Wij zijn blij dat we hem in ons midden mochten hebben als gildebroeder en zeker als mens. Mari stond altijd voor iedereen klaar, meestal samen met Coby.

Wij denken in alle warmte aan Mari terug, want hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde.

## April

### **5 Uitvaart Mari de Groot.**

Het Sint Jorisgilde heeft, samen met de familie en vele vrienden en bekenden, met volledige gilde-eer afscheid genomen van gildebroeder Mari. De gildebroeders van het Sint Jorisgilde waren in grote getale aanwezig en begeleiden hem naar de kerk in Elsendorp en later naar het crematorium in Venray. Ook waren er delegaties van de Gemert-Bakelse gilden aanwezig. Het was een indrukwekkend afscheid en dat heeft Mari zeker verdiend.

### **9 Diomage opluistering H. Mis.**



In de oneven jaren luistert het Sint Jorisgilde tijdens Palmzondag de Heilige Mis op waarbij ook de bewoners van Diomage aanwezig zijn. Telkenjare is dit weer een prachtig moment voor het gilde om zich dienstbaar op te stellen naar de maatschappij. Tijdens de viering, voorgegaan door pastor-diacon Jos van den Bosch, genieten de aanwezige bewoners zichtbaar. Er worden broodjes en palmtakken uitgereikt en na de viering wordt er gezamenlijk een kopje koffie gedronken. Als afsluiting geven de vendeliers en tamboers van ons gilde op het buitenterrein een vendelgroet. Het gilde brengt daarna de bewoners in een optocht terug naar hun woningen.

Wij als Gilde vinden het een eer om dit iedere keer weer te mogen doen.

### **12 Verjaardag Cocky van Thiel.**

Op deze dag bereikte Cocky van Thiel de respectabele leeftijd van 90 jaar. Een delegatie van ons gilde is op bezoek geweest om haar hiermee te feliciteren.

### **19 Uitvaart Ouderling Ans Kusters.**

Op 12 april bereikte ons het droeve bericht dat onze ouderling Ans Kusters is overleden. Als partner van ouderling Jo Kusters steunde zij het gilde volledig. Ze was ook regelmatig aanwezig tijdens de winteravondbijeenkomsten. Tijdens de dienst in de kerk van Elsendorp heeft het Sint Jorisgilde op waardige wijze met gilde-eer afscheid genomen van Ans.



### **19 Heropening Molen de Volksvriend te Gemert**

Na jaren van renovatie heeft Gemert er weer een volledig gerestaureerde molen bij genaamd "De Volksvriend".

De molen werd officieel heropend en er waren tal van mensen uitgenodigd waaronder wij als Sint Jorisgilde. Een delegatie van ons Gilde heeft deze opening bijgewoond. Helaas was er in het programma geen tijd om een vendelgroet te brengen.

### **20 Buitencomparitie Koks.**

Het was voor de eerste keer dat de buitencomparitie op Koks plaatsvond in de Kokse Hoeve onder leiding van de nieuwe uitbater Peter Beniers. Het gilde had een jaar eerder afscheid genomen van de familie van den Boom die sinds gildeheugenis deze buitencomparitie verzorgde van een natje en een droogje in de vorm van schalen vol met gekookte eieren. Ook nu zorgde Peter er voor dat de aanwezige gildebroeders en gildezusters niets tekort kwamen. De schalen met eieren waren aan het einde van de avond, toen iedereen weer volledig op de hoogte was van het wel en wee van de skut, volledig leeg.

### **22 Verzijken.**

Traditiegetrouw bezoeken de actieve gildebroeders alle leden van het Sint Jorisgilde om hen uit te nodigen voor de optrekdag van ons gilde, de viering van de patroonheilige Sint Joris van ons gilde. Het blijft een vruchtbare dag om in de thuissituatie van de leden binnen te komen en allerlei ervaringen uit te wisselen.

In tweetallen gaat men op pad om bij de leden gesprekken aan te gaan over het gilde. Het is steeds weer moeilijk om de geanimeerde gesprekken te beëindigen en verder te gaan, want gemiddeld moet er tijdens het verzuiken vanaf 12 uur 's-middags tussen de tien en vijftien adressen bezocht worden.

Vanaf zeven uur 's-ochtends trekken de tamboers door het zuidelijk deel (Mortelse kant) of het noordelijke deel (Handelse kant) van Gemert en omliggende dorpen om de daar wonende leden uit te nodigen voor de Heilige Mis in de kerk van St. Jans Onthoofding. In de even jaren worden de leden aan de Handelse kant door de tamboers bezocht en in de oneven jaren de leden aan de Mortelse kant. Dit heeft te maken met de plaats waar de nieuwe deken in dat jaar woont.

De uitnodigingen voor deelname aan de optrekdag vindt bij alle leden plaats in het "werkgebied" van het Sint Jorispilde, zijnde de oude gemeente Gemert. Waardering over en weer over dit oude gebruik om iedereen persoonlijk te bezoeken. Dit blijven we zeker doen.



Vendeldemonstratie door Ton en André

### 23 Historische optocht Boerenbondsmuseum

Ook ons gilde wist haar plek in deze bijzondere optocht wederom waar te maken.

We passen volledig in het tijdsbeeld wat deze optocht uitdraagt. Het was lekker weer en omdat het ook nog Lentemarkt was en alle winkels open waren, was het een gezellige drukte langs de route.

Wij waren als Sint Jorispilde dan ook goed vertegenwoordigd en hebben we ons weer goed laten zien. De gildebroeders André Scheepers en Ton van Thiel brachten op het binnenterrein voor de toeschouwers een vendeldemonstratie die zeker gewaardeerd werd. Al met al weer een geslaagde dag voor ons als gilde en het Boerenbondsmuseum.

### 26 Lintje voor Gerard Lemmens

Gerard Lemmens, onze onvolprezen vendelier, is als lid in de Orde van Oranje-Nassau toegevoegd aan het groot aantal gedecoreerden van het Sint Jorispilde Gemert. Gerard is tijdens de optrekdag in 1985 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorispilde. Na zijn jaren als nieuwe deken, staande deken en afgaande deken werd hij vendelier. De fijne kneepjes van het vak "vendelier" werden hem bijgebracht en vanaf dat moment draaide Gerard mee in het vendelkorps. Altijd was hij present en bleef hij meestal als een van de laatsten aanwezig om het gepresterde van die dag te evalueren.

Gerard werd ook benoemd als lid van de "Commissie Koks". Deze commissie, bestaande uit een combinatie van grune en rooie gildebroeders, heeft als taak de organisatie van het koningsschieten op Koks te regelen en in goede banen te leiden. Op Gerard kun je altijd rekenen, meestal in een voortrekkersrol. Laat het in orde brengen van het schietterrein maar aan Gerard over.

Hier blijft het niet bij, want bij Gerard thuis is hij ook nog bewaker van veel gildeattributen die bij hem zijn opgeslagen. Als er iets kapot is of er moeten dingen bijgemaakt worden; Gerard zorgt er voor.

Gerard van harte proficiat met je Koninklijk lintje!!



Gildebroeder Gerard Lemmens

### 29 Optrekdag Sint Jorispilde



Het hoogtepunt in het jaar van het Sint Jorispilde was, naast het koningsschieten, natuurlijk weer de optrekdag. Het gilde trok op naar de kerk voor deelname aan de H. Mis, het trok op naar het gemeentehuis voor een ontvangst door burgemeester van Veen, het trok op naar gildehuis Dientje voor de stemming van de nieuwe deken en het trok op naar de nieuwe deken om hem te installeren en hem op te halen voor een gezellige avond met receptie in het gildehuis.

#### Ontbijt, Heilige Mis en ontvangst gemeentehuis

De dag begon, zoals ook altijd gebruikelijk, in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein. Deze keer bij waarnemend kapitein Frits Verhoeven en zijn vrouw Dina omdat kapitein Frans zich tot koning geschoten had. Frits en Dina serveerden de gildebroeders een heerlijk ontbijt waardoor zij goed aan de lange dag konden beginnen. Als dank kregen zij in alle vroegte een vendelgroet.



Ontbijt bij Frits en Dina Verhoeven



Nadat iedereen weer bij Dientje was gearriveerd en de benodigde gilde-attributen had verzameld trok het gilde op naar de kerk van Sint Jans Onthoofding waar pastor Bonten hen, voor de laatste keer als pastor, opwachtte voor de Heilige Mis. Na de vendelgroet voor de geestelijke overheid trok men op naar het gemeentehuis waar burgemeester van Veen het Sint Jorisgilde voor de eerste keer ontving.

De vendeliers onder begeleiding van de tamboers verzorgden een mooie vendelgroet op het Ridderplein voor burgemeester van Veen, zijn vrouw, het koningspaar en onze jubilarissen. De eerste burger had een mooie speech voor de gildebroeders en de aanwezige jubilarissen en sprak de hoop uit dat hij deze bijeenkomst nog vele malen mag meemaken.



Nieuwe deken Jochem Biemans

#### Verkiezing nieuwe deken.

Om twaalf uur kwam het antieke stemkistje op tafel zodat de aanwezige leden konden stemmen voor een nieuwe deken. Dit gildejaar werd de 22-jarige Jochem Biemans met een grote meerderheid van stemmen gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Hij komt uit een echte rooie familie, want zijn vader Wichard werd in 1982 gekozen als nieuwe deken en zijn opa Antoon was van 1955 tot 1960 kapitein van het Sint Jorisgilde. Ook bij de familie van zijn moeder Maria stroomt duidelijk rood bloed, want zij stamt af van de familie van den Boom van de Kokse Hoeve. Opa Toon schoot zich in 1995 tot koning van het Sint Jorisgilde en vormde samen met zijn vrouw Mien het koningspaar. Tot op de dag van vandaag wordt voor de nieuwe koning geschoten bij de Kokse Hoeve. Na de lunch, bestaande uit de traditionele heerlijke erwtensoep met roggebroom, spek en zult, vertrok het gilde naar de nieuwe deken. Daar werden de gildebroeders hartelijk ontvangen door

Jochem en zijn ouders. Nadat de inwendige mens weer was versterkt werd Jochem ingehuldigd als nieuwe deken door hem de dekensikkel om te hangen. Ook werd de Goudse pijp aangestoken met de bedoeling dat deze tot het gildehuis brandende werd gehouden, waarbij hij hulp kreeg van zijn vriendin en zijn zus.

Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Jochem en de gildebroeders vele malen getrakteerd op een aantal heil drankjes en werd bij aankomst bij het gildehuis nog een vendelgroet gebracht door de vendeliers. Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel gezellige feestavond werd onder leiding van de vader van de nieuwe deken, Wichard Biemans.

#### De jubilarissen in 2017.

Nog even een apart hoofdstuk over de jubilarissen, want dat hebben zij zeker verdiend.

Jarenlang hebben ze zich ingezet voor het Sint Jorisgilde. Neem Paulina Adriaans, 25 jaar lid. Urenlang werkte zij aan het nieuwe gildevaandel, zelfs in een historisch nog meer verantwoorde vorm. Dit is na te vragen bij onze deskundige gildebroeder Antoon Grassens. Paulina kreeg



Jubilaris Nellie van der Ligt

van haar man de ruimte om de vele uren (2300 en waarschijnlijk wel meer) aan het vaandel te werken, een waarlijk monnikenwerk.

Op haar beurt liet

Paulina haar man vele uren metselen aan onze gildekapel. Hij zou er een lintje voor mogen hebben maar dat verdiende hij al door zijn inzet voor de Mortelse gemeenschap.

Nog een echte Mortelse is Nelly van der Ligt, 25 jaar lid. Ze is een telg uit de familie Lemmens. Een zeer betrokken familie van de rooi schut. Twee van haar broers zijn al jarenlang lid van ons gilde. Joan van der Ligt, zoon van Nelly mochten we een aantal jaar geleden binnenhalen als nieuwe Deken. Nelly bezocht voorheen met haar inmiddels overleden echtgenoot Jan, en nu nog steeds, trouw onze optrektag en overige gildeactiviteiten.

Uit De Mortel verwelkomen we ook jubilaris Sjef Egelmeers, 50 jaar lid. Alweer een echte Mortelnaar. Sjef, bestuurslid van 1982 tot 2002, is bij het gilde vooral bekend met zijn liefde voor het vendelen. Persoonlijk wist hij vele prijzen te bemachtigen tijdens diverse vendelwedstrijden, maar ook bij het groepsvendelen en later zelf als de hoofdvendelier. Diverse vendeliers leerden het vak van hem; van de "sjef".



Jubilarissen Paulina en Wim Adriaans

Hij kreeg van zijn vrouw Maria volop de mogelijkheid om deze hobby te beoefenen en anderen enthousiast te maken tijdens het oefenen bij hen aan huis. De gastvrijheid van de familie Egelmeers was vanzelfsprekend. Sjef wist zich in 1991 ook nog koning te schieten en hij koos zijn Maria als koningin van ons gilde. Ze maakten mooie dagen mee in ons gilde als koningspaar. Een echt gouden koppel dus. Tot slot een verdienste van Sjef die de gildebroeders en gildezusters zeker op prijs stellen en dat is zijn kwaliteit als jager. Elk jaar zorgt Sjef ervoor dat er voldoende hazen het loodje leggen voor de hongerige magen van de rooi gildebroeders en –zusters. Als kers op de taart kwam Henk de Hair, voorzitter van Kring Peelland, tijdens deze optrekdag de gouden jubilaris Sjef de kringonderscheiding opspelden. Een onderscheiding die hij, gezien al zijn verdiensten voor het gilde, zeker verdiend heeft.

Onze vier jubilarissen zijn allemaal bereid om in alle bescheidenheid zich naar vermogen volledig in te zetten voor ons gilde op diverse terreinen. Daarvoor zijn en blijven we hen zeer dankbaar. Daarom is het mooi dat we hen van de achtergrond nu ook eens op de voorgrond kunnen plaatsen. En verdiend hebben ze dat zeker. Allemaal.



Jubilaris Sjef Egelmeers en Henk de Hair

## Mei.



Gezellig samenzijn in Zorgcentrum Ruischenbergh

### **12 Opluisteren H. Mis in Ruijschenbergh**

Elk jaar trekt het Sint Jorisgilde op naar het Zorgcentrum Ruijschenbergh om daar de H. Mis op te luisteren voor de senioren die daar wonen. Pater Pubben gaat dan voor tijdens een mooie viering waarbij onze gildebroeders aanwezig zijn en het decor vormen achter het altaar.

Ook verzorgen zij dan de collecte en assisteren pater Pubben tijdens de communie uitreiking. Na afloop brengen de vendeliers en tamboers een vendelgroet voor de senioren en drinken zij daarna een kopje koffie in de sfeervolle koffieruimte. De verhalen over vroeger en over

het gilde worden weer actueel. Het is telkens een zeer waardige en gezellige bijeenkomst waar ons gilde graag haar steentje aan bijdraagt. We hopen dit nog lang te mogen doen.

### **21 100-jarig gildehuis De Keizer voor Sint Antonius en Sebastianusgilde**

Onze gruune gildebroeders vierden feest ter gelegenheid van het feit dat zij al 100 jaar te gast zijn in hun gildehuis "De Keizer". Op het Ridderplein (voormalig Borretplein) waren diverse activiteiten georganiseerd waar iedereen aan kon deelnemen. Ook waren enkele rooie gildebroeders incognito aanwezig om deel te nemen aan dit gruune evenement. Er was van alles georganiseerd met als hoogtepunt het schieten om de Dagkeizer. Helaas is het geen rooie Broeder geworden, maar desondanks hebben wij toch nogal wat prijzen uit de loterij mee naar huis genomen. Dagkeizer werd gruune gildebroeder Toon Brouwers. Al met al kunnen wij terugkijken op een mooie dag met ons Zustergilde.

### **25 Hemelvaartsdag - Processie Gemert – Handel.**



Heilige Mis in processiepark Handel

Al jaar en dag trekken de gelovigen van Gemert op Hemelvaartsdag in processie naar Onze Lieve Vrouwe in Handel. Vanuit de kerk van Sint Jans Onthoofding trekt het Onze Lieve Vrouwe Broederschap, samen met de gruun gildebroeders en de overige processiegangers naar Handel waar ze aan het begin van de dorpskom worden afgehaald door de priesters en de gildebroeders van het Sint Jorisgilde. Iedereen neemt bij aankomst in het processiepark plaats op de aanwezige bankjes, waarna de openluchtmis volgt. Na afloop brengen de gildebroeders de processiegangers weer terug naar het einde van Handel, richting Gemert, waarna de Rooi gildebroeders zich ontbinden bij het Vossenhol. Daar wordt nog even nagepraat en tot slot keert iedereen weer huiswaarts. Het is mooi dat deze activiteit nog steeds bestaat en dat we als gilde daar aan deelnemen.

Wij als Sint Jorisgilde houden deze traditie graag in ere.

## Juni.

### 11 Kringgildedag Peelland bij Sint Jorisgilde in Someren

Ons gilde nam deel aan deze mooi Kringgildedag in zeer warme omgeving van Someren. De temperatuur bereikte bijna 30 graden waardoor het voor de gildebroeders in de dikke pakken behoorlijk afzien was. Maar de optocht door Someren leverde voor het talrijke publiek langs de route een mooi schouwspel met prachtige plaatjes op. Alle gilden van Kring Peelland waren aanwezig en ook nog enkele gastgilden uit andere kringen. Van oudsher zijn de gildebroeders en gildezusters uitgedost in zeer kleurrijke kostuums met een eeuwenoude geschiedenis. De gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert, oftewel de Rooi Skut, tonen zich het mooiste in de zon.



Gewonnen schildjes Kringdag Someren



In afwachting van de massale opmars tijdens Kringdag Kring Peelland

Dan komt de rode kleur nog beter naar voren; ook nu weer.

Na de optocht, de massale opmars en het slangendefilé begonnen de verschillende wedstrijden.

Voor de eerste keer nam het drietal rooie gildebroeders Jan van Erp, Pieter van Erp en Jan van Thiel deel aan het onderdeel kruisboogschieten en deed Senna Adriaans een gooi om de eerste jeugdprins te worden in Kring

Peelland. Helaas vielen we niet in de prijzen op deze onderdelen maar het is mooi om te zien dat er binnen ons gilde nieuwe ontwikkelingen zijn. Wel werden er prijzen behaald in het onderdeel vendelen. Jan van Thiel behaalde de eerste prijs in de vaandelklasse 50+ en bij het groepsvendelen 4/5 personen, bestaande uit Ton van Thiel, Jan van Thiel, John van Kessel en Joan van de Vossenbergh, werd ook de eerste prijs behaald. Tot slot werd aan het einde van de middag de prijs voor het beste gilde in de optocht bekend gemaakt en dat werd voor het Sint Jorisgilde Gemert een mooie zevende plaats. De rooie gildebroeders en gildezusters kunnen weer terugkijken op een prachtige gildedag waar verbroedering weer goed voelbaar was.

### 12 Overleg gildebesturen bij Dientje.

Samen met ons zustergilde en de Vriendenkring Gemertse Gilden nemen we de onderlinge contacten door. We hopen hier nog jaren plezier van te kunnen ondervinden.

## Juli.

### 02 Afscheid van Paters Karmelieten uit Handel

Deze dag trok ons Sint Jorisgilde, samen met de andere gilden uit Gemert-Bakel, op om afscheid te nemen van pater Luciano, pastor Bonten, pater Joao en pater Hudson. Deze leden van de Ordo Carmelitarum Discalceatorum gaan weer terug naar Brazilië om daar weer missiewerk te verrichten. Wij hebben afscheid genomen door hen een gezamenlijke vendelgroet te brengen en na afloop was er een receptie waar iedereen nog persoonlijk afscheid van hen kon nemen.



Pater Luciano, pastor Bonten, pater Joao en pater Hudson

Foto: pater Cleber o.e.d.

### 16 Koningschieten Gemert..



Geschonken schild door koningspaar Frans en Tonny van der Burgt

Het was een spannende zondag voor het Sint Jorisgilde Gemert. Zou het gilde een nieuwe keizer krijgen als opvolger van Henricus Jansse van Deursse die zich in 1759 tot keizer schoot?

De dag begon zoals altijd met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans

Onthoofding, voorgegaan door pater Piet Delisse en diaken Jos van den Bosch.

Het was een mooie viering waar door de voorgangers inspirerende woorden werden gesproken. Zij staken de mogelijke nieuwe koningen en keizers een



Spanning onder de schutsboom op Koks

hart onder de riem, want het konings- of keizersambt bij het Sint Jorisgilde is echt een belangrijke erefunctie.

Na in het Gildehuis Dientje de inwendige mens verstrekt te hebben trok het Sint Jorisgilde, samen met het zuster-gilde van Sint Antonius en Sebastianus, op naar de schutsboom die was opgesteld bij de Kokse Hoeve waar traditioneel het koningschieten in Gemert plaatsvindt.

Dit jaar is het programma van het koningschieten in de opzet veranderd met het oog op de toekomst. Dit was voor het eerste jaar goed bevallen met een goede BBQ erbij.

Bij aankomst werd er driemaal om de boom getrokken om de schutsboom te “vrijen” van het kwade. Dit is een jarenlange traditie bij het Gemertse koningschieten. Daarna werd het “oude” koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt ontdaan van hun koninklijke status. De koningsvogel en het koningszilver werden tijdelijk op jukken geplaatst in afwachting van een nieuwe koning.

Voordat het schieten voor een nieuwe koning begon werd er eerst geschoten voor koningskruizen waaraan iedere aanwezige kon meedoen. De koningskruizen werden gewonnen door de rooie gildebroeders Martien en Albert van den Eijnde en gruuwe gildebroeder Teun Brouwers.

Nadat er een ingewikkelde formule met betrekking tot het schieten voor de koningskruizen op was losgelaten werden de horloges van de loterij gewonnen door Robin Kolle uit Uden en de heren van Katwijk en Elliot uit Gemert. De winnaars van de koningskruizen en horloges proficiat gewent.

Na dit rustige begin werd de rode koningsvogel op de schutsboom geplaatst en kon het eigenlijke koningschieten beginnen. Een veertiental deelnemers hadden zich gemeld, waaronder ook enkele leden van de Vriendenkring van de Gemertse gilden. Nadat de wereldlijke- en geestelijke overheid en de koningsparen van beide gilden de eerste schoten hadden gelost werd de spanning langzaam opgebouwd. Zou Frans van der Burgt of Albert van den Eijnde zich tot keizer schieten of hadden anderen het geluk om koning te worden?



Toen de rook uit het geweer was opgetrokken bleek dat het laatste stukje van de vogel, bij het 285<sup>ste</sup> schot op de schutsboom, er af geschoten was door een ouderling van het Sint Jorisgilde, namelijk Cor Opsteen uit Handel. Dus had het gilde wel een nieuwe koning, maar geen nieuwe keizer.

Cor komt uit een bloedrood gezin. Zijn vader Johan is bijna zeventig jaren gildebroeder geweest, zijn moeder komt uit de gerenommeerde gildesfamilie van de Vossenbergh en in 1962 was zijn zus Annie koningin samen met koning Theodor van de Vossenbergh (vader van oud-kapitein Wim van de Vossenbergh). Cor koos zijn zus Paulina Adriaans – Opsteen als zijn koningin. Paulina heeft zich afgelopen jaren enorm ingespannen om een nieuw gildevaandel te borduren. Dit vaandel is in 2015 door haar aangeboden aan het Sint Jorisgilde. Als zij de komende jaren meegaat met het gilde zal zij steeds haar eigen vaandel kunnen bewonderen en kijken of het goed gedragen en onderhouden wordt.

Rond de klok van zeven uur trok het hele gezelschap terug naar Gildehuis Dientje voor de traditionele erewijn die geschonken werd door de nieuwe koning. Wij als Gilde kunnen weer met zijn allen terugkijken op een mooie dag.

## Augustus.

### **15 Maria Hemelvaart te Handel.**

Door omstandigheden is deze viering dit jaar niet door gegaan, maar zal volgend jaar wel weer een vervolg krijgen.

### **26 Verbroedering drie Gemert-Bakelse gilden**

Eens in de drie jaar wordt in Gemert-Bakel een verbroedersfeest gehouden waar gildebroeders samenkomen van de drie gilden die onze gemeente rijk is. Het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint Antonius en Sebastianusgilde en het Sint Jorisgilde beiden uit Gemert wilden hun onderlinge broederschap verstevigen, een gemeentelijke gildesfeest inhuldigen en men wilde burgemeester Michiel van Veen een vendelgroet brengen naar aanleiding van zijn inschrijving in de gemeente Gemert-Bakel en de bewoning van



het nieuwe onderkomen in Gemert. Om met het laatste te beginnen; burgemeester Michiel van Veen heeft zich met zijn vrouw Caroline, hun zoon Bart en dochter Eveline gevestigd in hun nieuwe woning aan de Boekelseweg in Gemert. Reden voor de drie gilden om hen een vendelgroet bij hun nieuwe woning te gaan brengen. Nadat de gilden zich verzameld hadden bij het Rooie Gildehuis Dientje trokken zij in formatie naar de Boekelseweg waar ze hartelijk werden ontvangen door het complete gezin van Veen.

Na een kort welkomstwoord van de pater familias Michiel kwamen de vendeliers van de drie gilden naar voren en kozen de tamboers hun positie voor het brengen van een mooie vendelgroet.

Na het bewonderen van de mooie woning, de tuin en omgeving en het nuttigen van de aangeboden zeer smakelijke broodjes vertrok het hele gezelschap, met in hun midden de burgemeester, weer richting het centrum van Gemert voor het schieten van de gemeentelijke gildekoning. Gildebroeder Theo Raaijmakers van het Sint Willibrodusgilde, die drie jaren lang het gemeentelijke koningsschild mocht dragen overhandigde dit schild bij aankomst op het "schietterrein" voor gildehuis Dientje aan burgemeester van Veen en kon begonnen worden met het schieten voor een nieuwe koning.



Nico Krol: gildekoning Gemert-Bakel

Burgemeester van Veen loste het eerste schot, gevolgd door de koningen en koninginnen van de drie gilden en daarna de overige aangemelde gildebroeders. In totaal deden 58 gildebroeders mee. Tijdens het schieten was het gezellig en de nodige voorbijgangers bleven even staan kijken wie er de vogel af zou schieten. Toen de kruitdampen uiteindelijk waren opgetrokken bleek dat groene gildebroeder Nico Krol het laatste stukje van de vogel eraf had geschoten en zich dus drie jaren lang gildekoning van de gemeente Gemert-Bakel mag noemen. Hij is al een paar keer koning van het Sint Antonius en Sebastianusgilde geweest dus hij kent het klappen van de zweep. Nadat burgemeester van Veen hem het schild had uitgereikt nam Nico de felicitaties van de aanwezige gildebroeders en overige aanwezigen in ontvangst.

Na een vendelgroet, gebracht door de vendeliers van alle drie de gilden, werd het tijd om de inwendige mens wat te versterken. Op het terras aan de achterzijde van gildehuis Dientje deed men zich te goed aan een prima verzorgde barbecue met bijbehorende drankjes. Het werd een zeer gezellige avond waar het onderlinge gildebroederschap binnen de gemeentelijke gilden zeker weer een stapje hoger is komen te liggen.

Tot slot is zeker een woord van dank op zijn plaats voor de geweldige ontvangst door de familie van Veen en de Gemert-Bakelse gilden wensen hen enorm veel woonplezier in deze prachtige gemeente.

## September

### **03 Landjuweel Soest.**

Eens in de zeven jaar wordt er een Landjuweel georganiseerd door een van de aangesloten gilden van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden.

Ons gilde reisde deze keer met de bus af naar Soest waar dit jaar het Landjuweel werd gehouden. Op deze dag komen dan ongeveer 120 schutterijen en gilden bij elkaar afkomstig uit alle streken van de Federatie. Het was een mooie warme dag en er was dus ook veel publiek op de been om al deze gilden door de straten van Soest te zien te trekken in een mooie optocht. Wij hebben ons deze dag als Sint Jorisgilde goed gepresenteerd en, hoewel we geen prijzen hebben gehaald, kijken we toch met zijn allen terug op een schitterende dag.



Toeschouwers tijdens Landjuweel Soest

### **07 Najaarsvergadering van ons gilde.**

Het gilde staat stil bij hetgeen er door ons gilde het afgelopen jaar verzorgd is en kijkt naar het programma voor de komende tijd.

### **09 Fietstocht en Barbecue.**

Deze activiteit wordt georganiseerd om de fietsbanden tussen de actieve leden en de ouderlingen te verstevigen. Bij de fietstocht bleken er meer ouderlingen mee te doen dan actieve leden. We fietsten over een mooi stukje Erpse grond en belanden bij de boswachter aan de Gemertsedijk. Een mooie plek om weer op adem te geraken; vervolgens onze kapel nog aan te doen en tenslotte neer te strijken op de Groenendaal.

De barbecue werd dit jaar gehouden bij Jan en Dora van Erp die zich als perfecte gastheer en gastvrouw hebben laten zien. Het was ondanks een beetje regen onder het fietsen toch een mooie en gezellige dag en avond. Er waren vele gesprekken waar van alles over het gilde (en ook andere zaken) aan de orde kwam.



Vendelgroet voor gouden bruidspaar

### **29 Koningin Paulina Adriaans 50 jaar getrouwd.**

Op deze dag was het alweer 50 jaar geleden dat onze huidige koningin Paulina met Wim Adriaans in het huwelijksbootje is gestapt.

Een groot aantal gildebroeders heeft, samen met koning Cor Opsteen, bij de Kokse Hoeve een vendelgroet gebracht aan het gouden paar.

## Oktober

### **12 Buitencomparitie in Handel, in het Vossenhol.**

Hier bespreken we ook nog de gang van zaken in en rondom het gildeleven van de rode gildebreeders en wordt er nog gezellig wat na geborrelt.

### **14 Hoofdlieëndag in s'Hertogenbosch.**

Van ons gilde bezocht het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans, samen met kapitein Frans van der Burgt en de nieuwe deken Jochem Biemans, deze bijeenkomst. 's-Ochtends vierden de afvaardigingen van de Brabantse gilden in de kathedraal van Sint Jan een H. Mis, voorgegaan door bisschop Mgr. G. de Korte en in de middag werden zij in het Brabantse provinciehuis ontvangen door de commissaris van de koning W. van de Donk. Daar werden allerlei zaken besproken die betrekking hebben op hetgeen er binnen de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden gebeurt.



### **15 Sittard Oktober-Gildefeest.**

Voor de vijfde maal nam het Sint Jorisgilde hieraan deel. Al vroeg op de zondagmorgen reisden we af met de bus naar het zuiden van Limburg. Wederom mogen we spreken van een geslaagde gildedag. Het weer was geweldig en ook de optocht door de stad levert dermate veel enthousiasme op vanuit de toeschouwers naar de deelnemers dat we er weer een jaar tegen kunnen. Na de optocht werd er door de aanwezige gildebreeders en gildezusters nog veel gesproken over al het moois dat het gilde te bieden heeft.



Toost op Sint Jorisgilde

### **29 Kringjaarvergadering boogcommissie.**

We namen hieraan geen deel.

### **21 Najaarsvergadering van Kring Peelland.**

Hier is een delegatie van het bestuur naar toe geweest.

### **21 Conferentie Venhorst. Opluistering met gilden Gemert-Bakel**



Boekelse burgemeester Bos en de koningsparen

Van 18 t/m 21 oktober werd in Venhorst en de omgeving het "European Rural Parliament" georganiseerd:

Vertegenwoordigers van 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenten en bestuurders uit heel Europa bespraken tijdens deze dagen thema's waar plattelandsgemeenten en kleine kernen mee geconfronteerd worden.

Als afsluiting van deze conferentie brachten de gilden uit Boekel, Gemert en Bakel, na een rondgang door Venhorst, het gezelschap in een mooie gezamenlijke vendelgroet om te laten zien hoe verbredering anno 2017 nog steeds kan en mogelijk is. Ook het Sint Jorisgilde was met een groot aantal gildebreeders vertegenwoordigd. De waardering van de aanwezige deelnemers bleek zeker uit het massale applaus wat de gildebreeders en gildezusters ten deel viel.

### **25 Nieuw onroerend goed voor Sint Jorisgilde**

In het notariaat van de notarissen Gerrits & van Gulick werd het contract ondertekend voor de overdracht van een perceel grond gelegen aan de Doonheide aan Keizersberg Vastgoed bv. Het perceel aan de Doonheide is momenteel in gebruik door de Volkstuinvereniging Doonheide. Het Sint Jorisgilde krijg daarvoor in de plaats een perceel grond gelegen aan de Boekelseweg / hoek Deelse Kampen te Gemert met daarop een opslagloods. In de loop van 2018 zal de grond en ruimte beschikbaar zijn voor verschillende gildeactiviteiten. Bij de ondertekening waren, naast notaris Ties van Gulick, aanwezig onze voorzitter Ad Verhoeven en dekenpenningmeester Albert van den Eijnde. Namens Keizersberg Vastgoed bv was Jos van Deursen de ondertekenaar.



Albert, Ad, Jos van Deursen en Ties van Gulick

De loods zal worden ingericht voor opslag van het gildemateriaal en daarin komt ook een ruimte waar de gildebroeders en gildezusters bij elkaar kunnen komen voor een gezellig samenzijn of andere gildeactiviteiten. De toekomst zal uitwijzen welke functies dit gebouw allemaal kan hebben voor het Sint Joriskilde. Het is in ieder geval een historisch moment want het gilde heeft, voor zover we weten, nooit een eigen gebouw gehad voor allerlei gildeactiviteiten. Naast dit gildegebouw zal ook ons gildehuis Dientje nog voor diverse activiteiten worden ingezet.

## November

### **16 Hoofdmannenberaad in Someren.**

Bijeenkomst bezocht door Ad Verhoeven en Wim van Oijen. Kapitein Frans van der Burgt was ook aanwezig, maar dan in zijn hoedanigheid als secretaris van Kring Peelland.

De Peellandse gilden hebben in werkgroepen, ideeën en verwachtingen doorgesproken betreffende de toekomst van het gildewezen. De inhoud van de nota "Een modern gilde in de 21e Eeuw" was daarbij het uitgangspunt. De afzonderlijke gilden gaan de uitkomsten van deze bijeenkomst verder bespreken met hun achterban.

### **17 Jeu de boules bij de Driester in Gemert.**



Winnaars Carola en Joan

Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is een avond waar de gildebroeders en gildezusters hun krachten meten op de jeu de boulesbaan. Telkens met een andere partner wordt de strijd aangegaan met het kleine balletje (cochonnet) om daar zo dicht mogelijk bij te komen liggen. Na drie ronden wordt de stand opgemaakt en deze keer mocht Carola van Beek als winnares de welverdiende fles wijn in ontvangst nemen. Joan van de Ligt plaatste zich op de tweede plaats en kreeg eveneens een fles wijn.

### **23 Uitvaart met gilde-Eer van gildezuster Anneke van de Laar.**

Anneke, overleden op 18 december, werd met een delegatie van ons gilde naar haar laatste rustplaats begeleid op het kerkhof van De Mortel.

Anneke, dochter van oud-gildebroeder Toon van de Laar werd in Handel geboren op 17 juli 1932. In 1981 werd haar zoon Wiljan als nieuwe deken gekozen van het Sint Joriskilde. Alle gildebroeders die bij haar gingen verzijden voor de optrekdag konden rekenen op een warm gesprek over het gilde. Zij wilde dan graag het wel en wee van de skut vernemen.



Anneke van de Laar

## December

### **11 Gildebesturenoverleg bij Gildehuis Dientje,**

Samen met de Gruun en de Vriendenkring Gemertse gilden bespraken we de gezamenlijke activiteiten. Ondanks de nodige verschillen komen we er als bestuur gezamenlijk toch wel weer aan uit.



Kapel, tent, gildebroeders en gildezusters klaar voor ontvangst wandelaars

### **26 Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw.**

Voor de vijfde keer organiseerde ZLTO afdeling Gemert-Bakel deze wandeltocht. Dit jaar viel de wandeltocht weer op 2<sup>e</sup> Kerstdag en dat was weer even inpassen wat betreft de vrijwilligers. De opkomst was ondanks 2<sup>e</sup> Kerstdag toch goed te noemen en ook het weer was goed; helaas geen sneeuw. Bij onze Sint Joriskapel kon men soep, koffie, warme chocomel en Gluhwein krijgen. Dit vond allemaal gretige aftrek. Al trommend en vendelend werd men verwelkomd door de gildebroeders van het

Sint Joriskilde. Uit de geluidsinstallatie van Wichard kwam mooie muziek want door gebrek aan vrijwilligers tijdens 2<sup>e</sup> Kerstdag hadden we dit jaar geen orkestje. Een compleet plaatje werd aangeboden aan de talrijke bezoekers. Een tevreden gildegroep keek terug op een geslaagde promotie van de kapel.

### **31 Verjaardag Barones Ruurlo.**

Wederom mochten we onze beschermvrouwe Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten feliciteren met haar verjaardag. We hopen haar het komende jaar weer veelvuldig te kunnen begroeten binnen het gildegebeuren.

<b>Jaar</b>	<b>Koning</b>	<b>Koningin - Gemaal</b>	<b>Deken</b>
1960	Antoon Jaspers	Judith de Groot - IJpenburg	Jan v.d. Laar
1961	Antoon Geerts	Hilly Wesseldijk - IJpenburg	Antoon Opsteen
1962	Theodor v.d. Vossenber	Anny Opsteen	Tonnie v.d. Vossenber
1963	Wim van de Vossenber	Dora van Asseldonk - van Overbruggen	Frits Verhoeven
1964	Wim van de Vossenber	Dora van Asseldonk - van Overbruggen	Wim Michels
1965	Jacques van de Broek	Jo Corstens	Wim Scheepers J.zn.
1966	Jacques van de Broek	Jo Corstens	Jan van der Putten
1967	Harrie Verhoeven	Trees Verhoeven - van de Laar	Sjef Egelmeers
1968	Harrie Verhoeven	Trees Verhoeven - van de Laar	Frans van der Burgt
1969	Gerrit van Dinter	Leni van Dinter - van Oosterwijk	Willie Scheepers Fr.zn
1970	Gerrit van Dinter	Leni van Dinter - van Oosterwijk	Willie v.d. Broek
1971	Frits Verhoeven	Cocky van Thiel - Martens	Jan Heesakkers
1972	Frits Verhoeven	Cocky van Thiel - Martens	Theo Geerts
1973	Dirk Schouten	Ad Schouten - Koop	Jan van Thiel
1974	Dirk Schouten	Ad Schouten - Koop	Wim van den Boom
1975	Chris van Oijen	Dora van Oijen - Cornelissen	Hans van de Crommenacker
1976	Chris van Oijen	Dora van Oijen - Cornelissen	Jan van Erp
1977	Gerard Scheepers	Riek Scheepers - Lotgerink	Piet van Dinter
1978	Gerard Scheepers	Riek Scheepers - Lotgerink	Albert van den Eijnde
1979	Graard van Erp	Truus van Erp - van de Broek	Ad Verhoeven
1980	Graard van Erp	Truus van Erp - van de Broek	Ricus van Kessel
1981	Jan van den Eijnde	Jo van den Eijnde - van de Velden	Wiljan Slits
1982	Jan van den Eijnde	Jo van den Eijnde - van de Velden	Wichard Biemans
1983	Piet van den Crommenacker	Anna v.d. Crommenacker - v.d. Louw	Eric van Gerwen
1984	Piet van den Crommenacker	Anna v.d. Crommenacker - v.d. Louw	Herman Toonders
1985	Gerrit Vogels	Riek Vogels - van Gerwen	Gerard Lemmens
1986	Gerrit Vogels	Riek Vogels - van Gerwen	Toon Opsteen
1987	Wim Scheepers	Diny Scheepers - de Groot	Piet van Alphen
1988	Wim Scheepers	Diny Scheepers - de Groot	George van Gulick
1989	Gerrit van Dinter	Leny van Dinter - van Oosterwijk	Jos Berkers
1990	Gerrit van Dinter	Leny van Dinter - van Oosterwijk	Anton Grassens
1991	Sjef Egelmeers	Maria Egelmeers - van der Wijst	John Adriaans
1992	Sjef Egelmeers	Maria Egelmeers - van der Wijst	Jos Pronk
1993	Harrie Verkampen	Anneke Verkampen - Vogels	Ton van Thiel
1994	Harrie Verkampen	Anneke Verkampen - Vogels	Joan van de Vossenber
1995	Toon van den Boom	Mien van den Boom - Linders	André Scheepers
1996	Toon van den Boom	Mien van den Boom - Linders	Ton Geerts
1997	Edwin van Dinter	Toos van Dinter - van de Laar	Stefan van Oosterwijk
1998	Edwin van Dinter	Toos van Dinter - van de Laar	Tiny van de Laar
1999	Wim van de Vossenber	Thea van de Vossenber - Hubers	Maikel de Groot
2000	Wim van de Vossenber	Thea van de Vossenber - Hubers	Niels Opsteen
2001	Martien van den Eijnde	Jolanda van den Eijnde - Coolen	Wim van Oijen
2002	Martien van den Eijnde	Jolanda van den Eijnde - Coolen	Anton van den Boom
2003	Antoon van den Eijnde	Francien van den Eijnde - Welten	Louis Kuijpers
2004	Antoon van den Eijnde	Francien van den Eijnde - Welten	Kneel van de Boom
2005	Coby v.d. Vossenber - v.d. Eijnde	Wim van den Eijnde	John van Kessel
2006	Coby v.d. Vossenber - v.d. Eijnde	Wim van den Eijnde	Eric van der Putten
2007	Antoon Grassens	Stannie Grassens - van Creij	Grad Welten
2008	Antoon Grassens	Stannie Grassens - van Creij	Kees Opsteen
2009	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde	Joop van den Heuvel
2010	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde	Willem van den Eijnde
2011	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis	Joan van der Ligt
2012	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis	Rob van de Vossenber
2013	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde	Jeroen Slits
2014	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde	Pieter van Erp
2015	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis	Kinoe Verhoeven
2016	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis	Steeff Huijben
2017	Cor Opsteen	Paulina Adriaans - Opsteen	Jochem Biemans





Het koningspaar  
Cor en Paulina



Kapitein Frans



Luitenants: Frits, Rob, Sjef, Ricus, Wim,  
Wichard en Louis



Nieuwe deken 2017  
Jochen



Beschermvrouwe  
Odilia



Tamboers: Pieter, Grad, Albert, Toon en Senna

# De formatie 2017



Zilverdragers: Toon, John, Jan, Martien,  
Willem, Joan, Joop en Anton



Vaandrig Hans



1<sup>e</sup> Luitenant Frits



Vendeliers: John, Joan, Theo, Ton, Koen, Jös,  
Joris, Gerard en Jan



Deken 2015: Kinoe



Deken 2016: Steef



Vendelier Ad



Vendelier André