



JAAROVERZICHT 2016 GILDE VAN SINT ANTONIUS ABT LIEROP 16 december 2015 tot en met 15 december 2016

Inleiding:

Het is gebruikelijk dat aan het einde van een jaar teruggekeken wordt naar de gebeurtenissen en activiteiten die in dit jaar door ons gilde zijn verricht en tevens voor het nageslacht worden vastgelegd.

Chronologisch overzicht van alle gildenactiviteiten

DECEMBER 2015

- 19/20 Animal schieten:** Georganiseerd door Black Hawk op schietterrein de Roovere. Samen met ons zuster Gilde O.L.V. hebben we hieraan onze medewerking verleend door middel van het verzorgen van het natje en het droogje voor de deelnemers van het animal schieten.
- 19-12 Installatie pastoor Scheepers:** Hier hebben we met tien geüniformeerde gildeleden onze medewerking aan verleend.
- 19-12 Jan en Lien van den Einden 40 jaar getrouwd:** Hoofdman Henk Berkers en Jasper Thijs zijn hen beiden met dit heugelijk jubileum gaan feliciteren.
- 20-12 Receptie 44jr bestaan Kaauw Voetjes:** Hier zijn we met een delegatie van het bestuur naartoe geweest om hen hiermee te feliciteren.

JANUARI 2016

- 03-01 Nieuwjaarsreceptie Belangengroep Lierop.** Jos van Lieshout en Wim van Brussel zijn hier naartoe geweest.
- 06-01 Overheidsvergadering:** Bij beschermheer Hub Brants.
- 07-01 Kienen:** Hier hebben we medewerking aan verleend. Dit wil zeggen dat er twee personen aanwezig zijn. Een persoon "draait de balletjes" en de andere persoon roept de nummers op van de kaart bij de persoon die kien heeft, en geeft bij "n goeie kien" de gewonnen prijs. Op het einde van het jaar wordt het bedrag dat overblijft na alle kien dagen verdeeld onder de verenigingen die bij de kien avonden meehelpten.
- 07-01 Kiengeld:** Hiervan vond de uitbetaling plaats bij Van Oosterhout. Opgehaald door hoofdman Henk Berkers
- 11-01 Nieuwjaarsreceptie gemeente Someren:** Werd bezocht door koning Frits van Lieshout, koningin Els en Hannie van de Ven.



14-01 Huldiging Jan van de Ven (Jzn): Op donderdag 14 januari zijn Hoofdman Henk, Koning Frits van Lieshout en Jos van Lieshout naar Asten getogen om Jan van de Ven te huldigen met zijn 70 jarig lidmaatschap.



16-01 Teerdag 2016: De dag begon met een Eucharistieviering, met als voorganger gildepastor Jan Zwirs, ter intentie van de overleden gildebroeders, Martien Verberne en Henk van Brussel die na de optrektag 2015 zijn overleden.

Jaarvergadering: In ons gildehuis Eet-en Drinkcafé 't Jagershuis.

Bij de vorige jaarvergadering werd aangegeven dat de vergadering zeer rumoerig werd ervaren en slecht hoorbaar vanwege de cafégeluiden op de achtergrond. Met een microfoon vergaderen is geen optie, daarom hebben we dit jaar de ruimte anders ingedeeld. Het bestuur zat met de rug naar het café gedeelte. Het blijkt een goede oplossing te zijn, de leden konden alles beter horen en dus ook volgen.

Na de behandeling van de vaste punten is er nog een bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Ronny Thijs (deken-schatbewaarder) en Jos van Lieshout (tweede deken-schrijver). Beide heren worden herkozen voor een periode van 4 jaar. Het programma van 2016 wordt goedgekeurd, er zal alleen nog een stemming komen via email naar welk extra gildefeest we buiten de kring gaan.

Ook was er nog een vacature voor een bestuurslid. Jasper Thijs had zich hier voor aangemeld en werd tijdens de vergadering gekozen door de leden.

Bijzondere aandacht: Was er voor gildebroeder Rob van Seggelen. Hij werd dit jaar in het zonnetje gezet voor zijn verdiensten binnen ons gilde.

Teeravond: deze is in zaal Van Oosterhout, en als vanouds weer zeer gezellig.

Na een geweldig en smakelijk buffet dat verzorgd is door Nellie van Oosterhout is het tijd om onze jubilarissen te huldigen.

25 jaar lid: De gebroeders Hennie, Jan, Rien en Toon van Lieshout (allen Azn). Will Meijers, John v Brussel (Hzn), Dirk de Groot (Czn) en Walter van den Eikhof (Hzn)

50 jaar lid: Piet Berkens (Gzn)

70 jaar lid: Jan van de Ven (Jzn) Jan hebben we op 14 januari bij hem thuis gehuldigd.

Na het officiële gedeelte kan de feestavond beginnen.

Er was ook weer een quiz in elkaar gezet door Jos van Lieshout, Ronny Thijs en Miriam Verberne, waar zoals altijd weer volop aan deelgenomen werd. Het was weer een succes. Om 1.00 uur werd de teeravond afgesloten. Het was weer een gezellige "gruune" dag.



16-01 Nieuwe gildeleden: Tom (Jzn), Bert (Jzn) en Lotte van Lieshout (Jdr) en Marcel van de Ven (Fzn)

18-01 Jaarlijkse kaartavond: In ons gildehuis. Het was weer een gezellige kaartavond. De beste rikker van dit jaar was weer "unne gruune" Dirk van de Ven (Azn). Proficiat!!

24-01 Vendelvergadering: Peter Berkers, Wim van Brussel, Jasper Thijs en Harrie Berkers hebben hier aan deelgenomen.

29-01 Siris vrienden lid: Voor 2016 door overmaking van € 10.- aan Siris.

FEBRUARI 2016

03-02 Overheid vergadering: Bij Wim van Brussel.

04-02 Kienen: Hier hebben wij onze medewerking aan verleend.

09-02 Carnaval Boerenbruiloft Lambert van den Boogaart: Hier zijn leden naartoe geweest.

19-02 Vendel demonstratie Leerrijk in Someren: Vandaag heeft een deel van ons gilde een bezoek gebracht aan basisschool Leerrijk in Someren. Onze gilde broedertjes Joost en Stijn van de Ven gaan hier naar school. Bij Joost in de klas waren de kinderen bezig met het thema ridders en jonkvrouwen en Joost vond dat het gilde daar ook bij hoorde. Stijn en Joost liepen samen met papa Dirk, opa Ton en oma Hannie, Rob, Peter en Jasper naar hun school. De kinderen uit de klas van Joost en Stijn kwamen enthousiast naar buiten en kregen te horen wat voor attributen ons gilde zoal meeneemt. Daarna werd er door de vendeliers een vendel demonstratie gegeven, gingen de klasgenootjes van Joost op de foto met het gilde en mochten ze de grote vlaggen vast houden om te voelen hoe zwaar deze waren. Vervolgens vertrok het gilde weer, maar zonder Joost en Stijn, want zij moesten weer de klas in.



20-02 Edelmetalen: Tijdens het oud ijzer ophalen worden de edelmetalen zoals koper, aluminium en dergelijke apart gehouden, Wim en Hans van Brussel hebben de aanhanger met edelmetalen van de oud ijzer actie van 30 oktober 2015 naar ijzerhandel Kuijpers in Liessel gebracht.



MAART 2016

- 02-03 Overheid vergadering:** Bij hoofdman Henk Berkers.
- 03-03 Kienen:** Hier hebben we onze medewerking aan verleend.
- 05-03 Kring gilde jaarvergadering Peelland in Asten:** Hier hebben we met vier personen in uniform aan deelgenomen. Deze dag word gestart met een H. Mis waarna koffietafel en dan de jaarvergadering. Tijdens de vergadering worden door de gildes van Kring Peelland allerlei items besproken en vastgelegd.
- 20-03 Rabo Koepelrace:** Hieraan hebben acht van onze gilden leden als verkeersregelaar medewerking aan verleend.
- 20-03 Indoor vendelen Oploo:** Wedstrijd voor vendeliers. Jasper Thijs heeft hier aan deelgenomen, hij behaalde een gemiddelde van 50% en 51%. Hij heeft het goed gedaan, alleen zijn acrobatiek moet hij nog flink oefenen. Peter Berkers was aanwezig om het optreden van Jasper te aanschouwen.
- 24-03 Eieren naar beschermheer Hub Brants:** Het is een traditie dat met Pasen eieren bij de beschermheer bezorgd worden. Dit gebeurde ook dit jaar.
- 25-03 Oud ijzer:** De oud ijzer bak die in Jan Hoeks z'n wei staat, was overvol. Oud ijzer handelaar Kuijpers heeft de bak opgehaald en een nieuwe geplaatst. Ton van de Ven, Wim van Brussel, Peter Berkers en Jan van den Nieuwenhof hebben samen de "wei" van Jan weer opgeschoond.
- 29-03 Rood/Groen overleg:** Dit jaar waren wij de gastheer. Tijdens dit overleg met ons zustersgilde OLV worden de agenda's overlegd, en het beheer van schietterrein "de Roovere". Zo is het ieder jaar de dag na Hemelvaart groot onderhoud op het terrein. Dit jaar is de omheining aan de beurt.
- 31-03 Kienen:** hier hebben we onze medewerking aan verleend.

APRIL 2016

- 02-04 Oud ijzer Actie:** Deze rondgang door Lierop heeft het nodige weer opgebracht.
- 04-04 KNTS ledenvergadering:** Guus van de Ven heeft hier aan deelgenomen, hij is de "geweer man" van ons gilde. Tijdens deze vergadering word er over de vergunningen en het certificeren van de schietterreinen van de gildes gesproken.
- 05-04 Kans Plus overleg:** Deze vergadering gaat vooraf aan het groot Someren overleg. Normaal zijn de vier Somerense gilden en bestuur van Kans Plus en het St Joris gilde uit Asten zijn hierbij aanwezig, maar dit jaar waren Kans Plus en St Joris Asten afwezig. Op 1 mei vind de jaarlijkse schietwedstrijd voor Kans Plus plaats. Dit jaar georganiseerd door St Joris Someren op schietterrein St Joris Veste Einhoutsestraat (achter de molen) in Someren.
- 05-04 Groot Someren overleg:** Tijdens deze jaarlijkse vergadering worden de agenda's van de 4 gilden doorgenomen, en wat er verder ter tafel komt.
- 06-04 Overheid vergadering:** Bij Koning Frits van Lieshout.
- 09-04 Edelmetalen:** Ton van de Ven en Peter Berkers hebben de edelmetalen van de oud ijzer actie van 2 april weggebracht.
- 10-04 Opening nieuw gilde gebouw St Barbara-St Catharina gilde Mierlo:** Op uitnodiging als " buur gilde" zijn Henk Berkers en Hannie van de Ven hier naartoe geweest.
- 17-04 NBFS toernooi (kruisboog) in Gemonde:** Hier heeft het viertal, Dirk, Ton en Guus van de Ven, en Wim van Brussel aan deelgenomen. Dirk van de Ven eindigde na afkampen als derde.
- 23-04 Receptie Frits Kiggen 50 jr lid St Joris Someren:** Koning Frits, koningin Els, deken-schrijver Hannie en Mies Sijbers hebben de jubilarissen hiermee persoonlijk gefeliciteerd tijdens de receptie.
- 27-04 Koningsdag:** Door het slechte weer ging de oranje tocht in Lierop en de Aubade in Someren niet door.
- 28-04 Kienen:** Hier hebben we onze medewerking aan verleend.



MEI 2016

- 01-05 Kans Plus schietwedstrijd (geweer):** Dit is een schietwedstrijd voor het gehandicapte kind. Deze wedstrijd is altijd op de eerste zondag in de maand mei. St Lambertusgilde, Gilde van St Antonius Abt, St Joris Gilde, Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën en het St Joris Gilde uit Asten verzorgen deze schietwedstrijd. Dit jaar is de organisatie van deze wedstrijd in handen van St Joris Someren, bij het schietterrein St Joris Veste in Someren. Alle geweer schutters van Kring Peelland worden voor deelname uitgenodigd. De opbrengst van deze wedstrijd is voor Kans Plus. Wim van Brussel Ton, Dirk en Guus van de Ven hebben hier aan deelgenomen. Bij onderdeel viertal werden ze eerste. Guus werd bij onderdeel Erekampioen eerste en Kampioen eerste en bij onderdeel Personeel eerste. Wim werd derde bij personeel. Al met al een mooi resultaat.
- 04-05 Overheid vergadering:** Bij Jos van Lieshout.
- 06-05 Jaarlijks groot onderhoud De Roovere:** Deze dag doen de schutters, zowel van ons als van OLVvdZW, bij schietterrein De Roovere onderhoud. Dit jaar is de omheining van schutsbomen vervangen.
- 07-05 Geraniumactie:** De geraniumactie is weer goed verlopen.
- 15-05 Voor alle geüniformeerde gildeleden** zijn er vandaag nieuwe sokken en veren gekocht. Ook hebben we nieuwe overhemden / sporthemden. Dit zijn weer de originele, die we dan ook weer bij Ledub hebben laten maken. Nu komen we weer "als nieuw" voor de dag!!!
- 20-05 Zomeravond kruisboog op de wip in Deurne:** Dit is een competitie voor de kruisboog schutters. De volgende gilden doen hier aan mee: Gilde van St Antonius Abt Lierop, St Antonius Abt uit Deurne, Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop, Onze Lieve Vrouw uit Aarle-Rixtel, St Lambertus Gilde uit Someren-Eind, St Joris Gilde uit Asten, St Agatha Gilde uit Boekel, St Willibrordus Gilde uit Vlierden, St Antonius Gilde uit Stiphout en het St Servatius Gilde uit Lieshout. Uit deze gilden zijn 38 kruisboog schutters die in 8 wedstrijden bepalen wie het beste viertal en wie de beste individuele schutter is. Voor ons gilde nemen de volgende schutters deel: Peter Berkers, Wim van Brussel en Ton, Dirk, Hannie en Guus van de Ven.
- 25-05 Zomeravond kruisboog op de wip in Lierop SAA.**
- 26-05 Kienen:** Hier hebben we onze medewerking aan verleend.
- 29-05 Omloop van de Peelrijt:** Voorheen was dit de Omloop der Peel. Hier hebben enkele gildeleden aan meegewerkt.

JUNI 2016

- 04-06 BBQ zaterdag schutters:** Iedere zaterdag middag vanaf 14.00 uur word er bij schietterrein De Roovere geoefend door de schutters van OLV en St Antonius Abt. Ook houden ze onderling een geweer en kruisboog competitie. Op de eerste zaterdag van juni word de uitslag bekend gemaakt en het seizoen afgesloten met een BBQ.
- 06-06 Overheid vergadering:** Bij Peter Berkers.
- 08-06 Zomeravond kruisboog op de wip bij Gilde St Agatha in Boekel.**
- 09-06 Oud ijzer bak weer vol:** De oud ijzer container bij Jan van den Einden (Hoeks) zit weer tot het randje toe vol. De mensen uit Lierop en omstreken weten onze "ijzerbak" goed te vinden! Firma Kuijpers uit Deurne heeft de volle container weer opgehaald en een lege terug geplaatst.
- 12-06 Kringgildedag bij St Willibrordus gilde in Vlierden:** Ja we staan er weer netjes op! Nieuwe bloezen, veren en sokken. Met 29 leden zijn we naar Vlierden vertrokken, waarvan 10 met de fiets en de rest met de auto. De attributen waren op zaterdag al naar Vlierden gebracht en worden op maandag weer opgehaald. En.... er gaan weer jeugdleden mee, Lars Sijbers die het St Antonius bordje mocht dragen, Stijn en Joost van de Ven en Fleur en Luc Lantinga. Voor Fleur is er een nieuwe gilde jurk gemaakt

door oma Hannie, en Fleur mocht tussen de dames lopen. Stijn, Joost en Luc liepen met jeugd vendels bij de vendel dragers. Alle jeugdleden hadden er veel plezier in en liepen keurig in het gelid. Na een mooie route door Vlierden kwamen we weer op het gildeterrein (voetbalclub van Vlierden) waar we de massale opmars hielden en enkele verkorte toespraken gehouden werden. Ja, want het begon wat te druppelen, regen!!! Nu snel de massale vendelgroet en het slangendefilé want de regen wordt feller. De laatste gildebreders waren net in de tent en daar barstte de bui los. Het viel er met bakken uit, flinke donderslagen en bliksem flitsen, ruk winden. En om de op de i te zetten ook nog hagel! We hadden duidelijk de weergoden niet op de hand. De bui heeft ruim twee uur aangehouden, met als resultaat een klets nat toernooiveld maar wel een gezellige volle tent met 22 gildes. Het officiële gedeelte hebben we gehad maar van wedstrijden vendelen, trommen kruisboogschieten enzovoorts is het niet meer gekomen. We hebben er toch een gezellige middag van gemaakt. Om 4 uur was de prijsuitreiking van de gelopen optocht en de beoordeling van het hoofdvaandel. En ja hoor, we zijn derde geworden dus daar nemen we er nog eentje op. Met de mededeling van de organisatie dat de wedstrijden op een andere, nog nader te bepalen datum gehouden zullen worden werd er nog 'n drankje op genomen. Al met al was het toch weer een gezellige gilde dag met een mooi resultaat.



15-06 Zomeravond kruisboog op de wip bij gilde Onze Lieve Vrouw in Aarle-Rixtel.

19-06 Ster ZLM Toer Someren: Deze wielervedstrijd wordt zowel in Someren als in Lierop verreden. Hier hebben enkele leden hun medewerking aan verleend.

21-06 Overleg met OLV over jubileum Jan Zwirs: Tijdens dit overleg bespreken welk gilde welke taken uitvoert tijdens en na de jubileum mis.

22-06 Zomeravond kruisboog op de wip bij gilde St Willibrordus in Vlierden



22-06 Kringdag kruisboog op de wip bij gilde St Willibrordus in Vlierden: Vandaag word de kring wedstrijd voor kruisboog verschoten. Hiervoor gaan alle schutters in uniform de wedstrijd aan. Wij hebben 6 deelnemers: Peter Berkers, Wim van Brussel, Guus, Ton, Dirk en Hannie van de Ven. Voor Hannie was het de eerste keer en de zenuwen sloegen toe resultaat 10^{de} in de B klasse.
In de klasse A: Peter Berkers 14^{de} Guus van de Ven 10^{de} Ton van de Ven 8^{ste} Dirk van de Ven 5^{de} en na afkampen met 4 gilde schutters werd Wim v Brussel 1^{ste} dus Kring kampioen 2016. Proficiat Wim geweldig gedaan.
Het viertal , Wim, Peter, Guus en Dirk behaalde de 2^{de} plaats. Dit is ook een mooie prestatie. Proficiat heren.



20-06 Eurosjopper terrein opruimen: Hier hebben een vijftiental leden aan meegeholpen.

JULI 2016

05-07 Overheid vergadering: Bij Ronny Thijs

06-07 Zomeravond kruisboog op de Wip bij St Servatius gilde in Lieshout.

09-07 Zilver poetsen: Het gildezilver werd vandaag eens goed gepoetst voor het jubileum van pastoor Jan Zwirs.

10-07 Gouden jubileum van onze gilde pastor Jan Zwirs: Jan Zwirs is onze gilde pastor en wij willen hem graag eren als gilde met dit jubileum. Om 10.10 uur vertrokken we, (met 30 gildenleden) samen met ons zuster Gilde naar de pastorie om jubilaris Jan en zijn genodigden op te halen om hen te begeleiden naar de kerk alwaar de jubileum mis, met A-Capella, het kerkkoor en beide Lieropse gilden plaats vond. Het was een mooie H. Mis met lovende toespraken en anekdotes over en voor Jan. Op het kerkplein kreeg de jubilaris de eed van trouw, (St Antonius Abt) en een vendelhulde door beide gildes aangeboden. De cadeaus van beider gilden, een enveloppe met een geldbedrag en het patroonsbeeld van elk gilde, werden aangeboden. Hierna brengen we Jan, met genodigden, weer terug naar de pastorie. We gaan naar de pastorietuin om daar deel te nemen aan de receptie die Jan wordt aangeboden door het kerkbestuur. Na een klein uurtje vertrekken we weer naar ons Gildehuis.



13-07 Zomeravond kruisboog op de wip bij OLV Lierop: Dit is de laatste wedstrijd van dit jaar. De einduitslag: klasse A: 2^{de} Wim van Brussel 3^{de} Dirk van de Ven 5^{de} Peter Berkers 12^{de} Guus van de Ven 14^{de} Ton van de Ven. In klasse B werd Hannie van de Ven 8^{ste}. Met het viertal zijn Wim, Peter, Guus en Dirk eerste geworden. Proficiat heren.



16-07 Kringdag koning schieten in Deurne: Het koningschieten van de kringdag vond plaats op het schietterrein van het gilde St Joris in Deurne. Onze koning Frits heeft hier aan deelgenomen, maar helaas, de vogel werd voor zijn neus er afgeschoten.

17-07 Familiedag, deze dag is er voor alle leden van ons gilde:

Jos van Lieshout, Ronny en Jasper Thijs en Henk Berkers hadden weer een mooi programma voor ons samengesteld. Allereerst was er koffie/thee met een lekker stukje cake.

Jasper had voor de jeugdleden een trom en vendels klaarstaan. Hij gaf "lesjes" aan de jeugd zodat ze kennis konden maken met het vendelen en trommen, dat je eerst de balans van het vendel moet zoeken en hoe het vendel vast te houden. De jeugd vond het vendelen moeilijk om het zelf te doen, "het lijkt zo makkelijk als Jasper staat te vendelen, maar wat is het zwaar en moeilijk" aldus de jeugd.

Het trommen was zeker in trek, en de gildemars zat er bij enkele al heel goed in. We werden dan ook de hele middag hiermee verwend!

Natuurlijk de quiz, met de welbekende vragen: wie is deze koning en welke jaren was hij koning, maar gelukkig waren er ook algemene vragen zoals hoeveel sterren staan er op de Amerikaanse vlag en hoeveel keer kun je 5 van 25 aftrekken. De spelletjes jeu de boules, MÖlkky, dit spel bestaat uit houten paaltjes omgooien en precies 50 punten scoren, hoorden er ook bij. Natuurlijk was er ook het "koningschieten". Deze keer doen we het met de windbuks, zodat de jeugd ook mee mag schieten. De "vogel" was met 90 stokjes in een raamwerk vast gelijmd en aan ieder de taak om deze stokjes door te schieten en zo de "vogel" te laten vallen.

We werden in drie groepen verdeeld, groep een van alles wat, twee zootje ongeregeld en drie familie van de Ven. Elke groep ging driftig aan het spelen en tussen door ook nog een schot wagen op de "vogel" en natuurlijk ook "bijkletsen". Rond vijven stak Ronny de BBQ aan om ons te verwennen met heerlijke hamburgers. De uitslag van de quiz en de spelletjes was: eerste familie van de Ven, de andere groepen waren beide tweede!!

Maar er was nog steeds geen koning, want de vogel was nog steeds niet "gevallen". Uiteindelijk kwam het verlossende schot om 20.45 uur !! door Hannie van de Ven. Het was een ontzettend leuke familiedag !!



21-07 Kienen: Hier hebben we onze medewerking aan verleend.



24-07 Kringwedstrijd bij OLVvdZW op schietterrein de Roovere: Hier hebben onze schutters aan meegedaan. Personeel 5^{de} Frans van de Ven 6^{de} Ton van de Ven. Bejaarden 2^{de} Ton van de Ven. Puist 5^{de} Frans van de Ven en 7^{de} Wim van Brussel.

AUGUSTUS 2016

18-08 Kienen: Hier hebben we onze medewerking aan verleend.

27-08 Vrije kruisboog wedstrijd bij OLV Lierop: Hier hebben onze kruisboog schutters aan meegedaan.

31-08 Overheid vergadering: Bij Koning Frits van Lieshout

SEPTEMBER 2016

04-09 Kring vendel / trom / en bazuin blazen wedstrijden bij St Willibrordus gilde in Vlierden: Maar zoals Peter van Otterdijk zei: Als je ons gilde iets laat organiseren dan kun je regen verwachten..... en inderdaad de weersverwachtingen waren zo slecht dat deze wedstrijd wederom werd afgelast.

11-09 Naar Mechelen te gast bij het Colveniersgilde: We zijn met zeventien personen, waarvan elf geüniformeerde gilde leden in twee busjes, met chauffeur Ronny en Jasper, naar Mechelen vertrokken. Twee gilde leden kwamen vanuit hun vakantie adres met eigen auto. Koningspaar Frits en Els en Hoofdman Henk werden hartelijk ontvangen bij het gemeentehuis. Alle andere waren toe aan een lekker bakkie koffie op het terras. We hadden twee tamboers, twee trommen en één paar stokken!!! Peter en Leon hebben aan andere gilden gevraagd of zij tromstokken over hadden maar nee, niemand. Zelfs bij de chinees hadden ze er geen, alleen stokjes om te eten. Uiteindelijk ging Peter tamboeren en Leon mocht zijn zwager en zus beschermen met een hellebaard. Om 14.00 uur moesten we opstellen in de Varkensstraat om vandaar de optocht te starten. Het was wat gaan regenen maar dat mocht de pret niet drukken, en eer we goed en wel vertrokken waren hield de regen ook weer op en ging de zon schijnen. En het werd warm, erg warm! Na aankomst op het plein werd er nog een welkomst speech gehouden met uitleg over het Colveniers gilde en de stad Mechelen. Hierna werden we verwelkomd op de binnenplaats van het stadhuis. Hier vonden ook de schietwedstrijden plaats, deze waren alleen voor het Mechelse gilde. Jasper had nog een vendel demonstratie gegeven op het plein, met twee tamboers en hoofdman Henk, Hij kreeg van het publiek een welverdiend applaus. Het was een gezellig samen zijn zo met alle gildes. Rond 6 uur was de prijsuitreiking van het "schoonste inkomen" en werden de herinnering schildjes uitgereikt. Rond 7 uur vertrokken we weer richting Lierop. Daar aangekomen moest er natuurlijk nog een afzakkertje genomen worden op deze mooie en gezellige gildedag.





- 14-09 Koppelkruisboog Wedstrijd bij St Agatha gilde in Boekel:** Dit is een kruisboog wedstrijd waar je eerst je eigen 15 pijlen schiet. Nadat alle deelnemers hebben geschoten worden er 2 personen aan elkaar gekoppeld door middel van loting. De punten van beide personen worden bijeengeteld. Welk koppel de meeste punten heeft is eerste, enzovoorts. Zijn er twee koppels met het zelfde aantal punten, dan moeten deze nog afkampen.
Peter Berkers, Guus, Ton en Hannie van de Ven hebben hier aan deelgenomen. Peter en Hannie waren aan elkaar gekoppeld en na afkampen om de derde en vierde plaats werden ze uiteindelijk vierde.
- 15-09 Kienen:** Hier hebben we onze medewerking aan verleend.
- 17-09 Lierop Kermis aanzeggen bij het bestuur:** Onze kermisaanzeggen leider Guus van de Ven had alles weer goed geregeld dit jaar. Guus van de Ven, Sylvia Sijbers Jos van Lieshout, Rob van Seggelen en Jasper Thijs starten bij hoofdman Henk om vervolgens naar de bestuursleden in Someren te gaan en dan weer terug naar Lierop. Menig bestuurslid gaat mee om te zeggen dat het kermis is bij de andere bestuursleden. Uiteindelijk eindigen we met tien personen bij koning Frits en koningin Els. Hier hebben we lekker gegeten. Om 18.50 uur vertrekken, want om 19.00 uur bij 't Jagershuis zijn om dan het kermis aan zeggen verder te zetten met alle gildeleden in de cafés van Lierop. Het was weer gelukt om op tijd te zijn!!!!!!
- 17-09 Avond kermis openen:** Om 19.00 uur vertrokken we met ons zustersgilde OLV naar Nirwana. De fanfare voorop. Naar Nirwana, de Vurherd, Nr 1, Van Oosterhout en als laatste 't Jagershuis. Het is altijd weer een gezellige boel zo met elkaar en dus ook weer een mooie opening van de kermis dit jaar.
- 19-09 Drika van de Ven overleden.**
- 19-09 Kermis maandag Koning schieten St Antonius:** Ja dit word weer een spannende dag: Wie word onze nieuwe koning of zet Frits zijn koningschap voort?!.
We beginnen deze dag om 9.00 uur met een H. mis is de koepelkerk met Jan Zwirs, onze gilde pastor, als voorganger. Na de H. mis doet koning Frits zijn "afscheidsrede" waarin hij zijn belevenissen van de afgelopen twee jaar verteld. Hij meld ook nog dat hij weer koning word dit jaar, want hij heeft weer het zelfde gevoel als toen!!!! We zullen zien Frits. Hierna is er nog de eed van trouw aan het kerkelijk gezag, onze gilde pastor.
Na de H. mis gaan we naar Henricushof om daar samen met ons zustersgilde OLV, aan de bewoners een vendelhulde te brengen. Na een woord van dank en een applaus vertrekken we naar 't Jagershuis om daar van de koffietafel te genieten.
Om 11.15 uur vertrekken we naar schietterrein de Roovere. Eerst bij 't kapelletje nog een Onze Vader en een Weesgegroet en dan mogen de schutters bij Maria in 't kapelletje een kaarsje opsteken voor het geluk om de nieuwe koning te worden.
Dan optrekken naar het schietterrein, drie rondjes rond de schietboom. En dan word Frits ontdaan van zijn koningsvogel, koningsschilden en de koningsstok.
De lotjes worden getrokken en de te schieten volgorde word zo bepaald.
We hebben tien mededingers naar het koningschap voor de komende twee jaar.
12 uur aanvang van het schieten. Eerst mag burgemeester Alfred Veltman een schot op de vogel lossen, hij vertegenwoordigd de wereldlijke overheid, dan pastor Jan Zwirs, hij vertegenwoordigd de kerkelijke overheid, en daarna wethouder Gonnie van Bussel als Lieropse vertegenwoordiging.
12.15 uur: Nu gaat de strijd beginnen om het koningschap.
Als eerste oud koning Frits dan Jasper Thijs, Wim van Brussel, Henk Berkers, Peter Verberne, Hannie van de Ven, Ton van de Ven, Ronny Thijs, Guus van de Ven en Peter Berkers.
Het schieten verliep goed en vlot. Bij schietbeurt elf schoot Peter Berkers een groot gedeelte van de vogel. Nu werd het spannend want de vogel was gespleten! Met tromgeroffel werd er verder geschoten.

Bij schietbeurt dertien schoot Guus van de Ven de vogel er af, tenminste dat dachten vele maar er bleef nog een “ stukje” hangen dus... de vogel was niet helemaal gevallen!! Nu was de beurt aan Peter maar het lukte hem ook niet 't stukje er af te schieten. Frits zou het wel klaren, nee hij ook niet. Het werd steeds spannender, en er kwamen steeds meer zenuwen bij de schutters. Jasper, Wim, Henk, Peter, Hannie en Ton kregen het stukje vogel niet er af geschoten maar Ronnie deed het verlossende 138^{ste} schot. Onze nieuwe koning Ronny Thijs en zijn koningin Josephine !!!! Na zijn installatie zijn we naar ons gildehuis vertrokken waar we de receptie hebben gehouden en daarna de koning aan “het volk” (we bezoeken de drie café's van Lierop) hebben voorgesteld. Rond half zeven het vertrek naar het huis van de koning. Hier krijgen de nieuwe koning Ronny en zijn koningin Josephine een vendelhulde van ons eigen gilde aangeboden. Aangezien het koningspaar een grote tuin heeft vond de vendelhulde en de tuin plaats. Hierna werd er koffie, thee, belegde broodjes en zoals het hoort roggebrood met zult rond gebracht. Na de koffie werden er natuurlijk ook nog de nodige verfrissingen verorberd. Rond negen uur waren de meeste gildebroeders en zusters naar huis. Hoe laat de laatste naar huis waren weet ik niet, maar Ronny en Josephine hadden een prachtige start van hun tweejarig koningschap.



19-09 Nieuwe leden: Harrie v Lieshout (Azn) lid geworden op 91 jarige leeftijd, Toon v Lieshout (Hzn), Rik v Lieshout (Azn), Theo Megens (via Joke v Lieshout), Niels v Lieshout (Jzn), Mark Zegers (via Esther Bekx) en Rina Verberne – v Horik (Mdr).



23-09 Uitvaart Drika van de Ven: Toen Drika lid werd van ons gilde hebben we haar moeten beloven dat als zij komt te overlijden de schut haar zou begraven. We zijn onze belofte nagekomen en hebben haar uitvaart begeleid en haar ter aarde gesteld in het graf van haar ouders.

23-09 Oude koning / Nieuwe koning: Bestuur gaat uit eten met de oude en nieuwe koning

OKTOBER 2016

05-10 Overheidsvergadering bij de nieuwe koning: Ronny Thijs.

08-10 Hoofdlieden dag in 's-Hertogenbosch: Peter Berkers en Jasper Thijs hebben hier aan deelgenomen. Eerst is er een gildemis en daarna een vergadering waarin allerlei zaken worden besproken die in het gildewezen voorkomen.

09-10 Geweer wedstrijd van St Antonius Abt bij de Roovere.

13-10 Kienen: Hier hebben we onze medewerking aan verleend.

16-10 Jubileum A-Capella: Op verzoek van A-Capella hebben wij met zeventien geüniformeerde leden en ons zuster gilde OLV het 50 jarig koor opgehaald bij café Nellie van Oosterhout en hen begeleid naar de koepelkerk, waar we de jubileum mis, van en door A-Capella gezongen, hebben opgeluisterd. Na de jubileum mis hebben beide gilden een vendelhulde op het kerkplein aan hen gebracht. Hierna werden we uitgenodigd door A-Capella voorzitter Sanders om bij café Nellie van Oosterhout een "belegd kopje koffie" te nuttigen. We hebben A-Capella terug begeleid naar café Nellie van Oosterhout, waar de koffie/thee klaar stond met belegde broodjes.

23-10 Schutters treffen in Sittard: Met negentien personen vertrokken we om 10.30 uur vanuit Lierop met de bus richting Someren-Eind om daar het st Lambertus Gilde op te halen en gezamenlijk naar Sittard te rijden. Onze rode gilde broeder (met een groen hartje) Gerard Geutjens was ook van de partij, en hij had natuurlijk weer voor ons een woordzoeker gemaakt, en ook een voor het st Lambertus gilde!!!! Chapeau Gerard, en er wordt al op gerekend want iedereen heeft een pen bij, dus meteen aan de slag. We arriveerde rond 12.00 uur in Sittard en nadat we de spullen uit de bus hebben gehaald gaan we met slaande trom naar de "schutters tent". Hier worden we ontvangen met koffie/thee en lekkere gevulde en cake koeken. Koning Ronny en koningin Josephine en de jeugd leden Stijn, Joost, Luc en Fleur zijn ook gearriveerd, dus zijn we nu met negentien geüniformeerde leden. Een mooi clubje. Al gauw werden de eerste pullen met gerstenat genuttigd. Om 13.15 uur verzamelen voor de optocht en gaan opstellen. De route is zoals altijd weer midden door de stad, en ook weer dit jaar enorm veel publiek. De jeugd liep hier in Sittard voor het eerst mee en ze vonden het geweldig en genoten er volop van. We kregen regelmatig applaus en complimenten. Na de optocht werd er in de feesttent weer volop gefeest door alle bezoekende gildes. Koning Ronny heeft nog mee geschoten voor de titel "koning der koningen" maar ook hem is het niet gelukt deze titel te veroveren. We hebben er nog een gezellige dag van gemaakt. Om 19.30 uur vertrokken we weer met het st Lambertus gilde eerst naar Someren-Eind en daarna naar Lierop. De oplossing van de woordzoeker was "de schatbewaarder geeft een rondje", dus liet Ronny in de bus weten dat we bij 't Jagershuis nog 'n pilske van hem kregen om een mooie dag af te sluiten. Zo gezegd zo gedaan en rond tien gingen de meeste gildeleden tevreden en voldaan van een mooie dag naar huis.



25-10 Voorbespreking opening kerkhofmuurtje: Dit vond plaats in huize Jos van Lieshout.

29-10 Oud ijzer actie.

NOVEMBER 2016

02-11 Overheidsvergadering: Bij beschermheer Hub Brants.

04-11 Jaarlijks avondje “bijkletsen” geüniformeerde dames: Dit jaar waren we te gast bij ex-koningin Els van Lieshout. En het was weer een gezellig avondje onder ons!!

05-11 Edelmetalen wegbrengen van oud ijzer actie: Ton van de Ven, Peter Berkers en Wim van Brussel hebben de edelmetalen (koper, zink aluminium enz.) van de oud ijzer actie van 29 oktober naar de opkoper gebracht.

05-11 Rabo club actie cheque uitreiking: In de maand oktober krijgen alle leden van Rabobank een stembiljet waar vijf stemmen aan verbonden zitten. Hiermee kunnen zij aan de deelnemend verenigingen maximaal twee stemmen per vereniging geven.

05-11 Najaarsvergadering Kring Peelland bij St Willibrordus gilde in Vlierden: Hier worden allerlei zaken over de gilden uit kring peelland besproken. Jos van Lieshout, Ronny Thijs, Wim van Brussel en Mies Sijbers zijn hier naartoe geweest.

06-11 Opening van de gerestaureerde kerkhofmuur: In Lierop is de middeleeuwse kerkhofmuur tussen de Van Dongenstraat en Florastraat officieel overgedragen aan de Lieropse gemeenschap. Ook was dit de afsluiting van de restauratiewerken van zowel de kerkhofmuur als de dorpspomp en de ingebruikname van het openbare watertappunt van stichting “Join the pipe”. Hierbij hebben de fanfare en de beide gildes hun medewerking verleend om deze gebeurtenis te vieren.



10-11 Kienen: Hier hebben we onze medewerking aan verleend.

19-11 Receptie schutters OLV Lierop: De schutters van ons zustergilde OLV zijn met hun viertal Nederlands Kampioen vrije hand geweer, Ad Vlemmix individueel vrije hand geweer en Angel van Moorsel heeft het koningskruis behaald. Hier werd hun een receptie voor aangeboden namens OLV. Hier zijn wij met een delegatie van onze schutters en het bestuur naar toe geweest om hen hiermee te feliciteren.

20-11 Intocht van Sint in Lierop: We hebben samen met ons zustergilde en de fanfare, Sint en zijn pieten bij het “Alfort “ opgehaald en hem begeleid naar het kerkplein. Hier krijgt Sint meestal een vendelhulde van de gildes maar door het stormachtige weer, menige veren, hoeden en petten vlogen al in het rond, had deze geen doorgang en speelde de fanfare enkele sinterklaasliedjes. Hierna vertrok de stoet naar gemeenschapshuis de “Vurherd”. Sint bedankte de gilden en fanfare voor hun begeleiding en we werden uitgenodigd om binnen een consumptie te nuttigen.

25-11 Certificering de Roovere. Het schietterrein moet gecertificeerd worden naar de normen van de politie om hier wedstrijden te mogen schieten.



- 26-11 A-Capella 50 jr. receptie:** Hier zijn we met een delegatie van het bestuur naar toe geweest om A-Capella met hun 50 jarig jubileum te feliciteren.
- 29-11 Oud ijzer:** De oud ijzer bak bij "Jan Hoeks" is weer vol !!! De volle bak is, onder toezicht van Peter Berkers, weer door firma Kuijpers uit Deurne opgehaald en er is meteen weer een lege terug geplaatst.

DECEMBER 2016

- 07-12 Overheidsvergadering:** Bij Jasper Thijs.
- 08-12 Kienen:** Hier hebben we onze medewerking aan verleend.



- 15-12 Jan van de Ven (Jzn) overleden:** Op 15 december 2016 is op 87-jarige leeftijd onze gildebroeder Jan van de Ven (Jzn) overleden. Jan was vlak na de oorlog in 1946 lid geworden. Hij was de zoon van Hannes van de Ven die nog meerdere zonen, schoonzonen, kleinkinderen en achterkleinkinderen had die lid van het gilde werden. Begin 2016 werd Jan nog gehuldigd vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap van ons gilde. Toen zijn vrouw Betsie ziek werd en veel zorg nodig had verhuisde Jan en zijn vrouw Betsie in 2003 van de Vaarsehoefweg in Lierop naar Huize Bartholomeus in Asten. Toen Betsie overleed is Jan in Asten blijven wonen. De laatste jaren in De Lisse te Asten.



AFSLUITING VAN HET JAAR TWEE DUIZEND EN ZESTIEN

Als afsluiting van het jaar 2016 een overzicht van het aantal geüniformeerde gildeleden.
Vastgesteld op 15-12-2016.

LID OVERHEID

1 Henk Berkers (Gzn)	: hoofdman/tamboerinstruceur/schutter	tot 2017
2 Hannie van de Ven-van Meijl	: deken-schrijver / tweede hoofdman	tot 2018
3 Ronny Thijs	: deken-schatbewaarder	tot 2020
4 Peter Berkers (Azn)	: deken-bode/vendelier/archivaris/schutter	tot 2019
5 Wim van Brussel (Hzn)	: deken/schutter/vendelier	tot 2018
6 Jos van Lieshout (Jzn)	: deken	tot 2020
7 Jasper Thijs (Rzn)	: deken/vendelier/schutter	tot 2020

TOEGEVOEGDE LEDEN OVERHEID

8 Ronny Thijs	: koning
9 Hub Brants	: beschermheer

TOEGEVOEGD

10 Pastoor Jan Zwirs	: gildepastor
----------------------	---------------

OVERIGE GEÜNIFORMEERDE LEDEN

11 Josephine Thijs-van de Ven (Jdr):	koningin
12 Frans Verberne (Pzn)	: vaandrig
13 Frits Aarts	: zilverdrager
14 Jan Santegoeds	: zilverdrager
15 Lia Verberne (Hdr)	: standaardrijdster
16 Rob van Seggelen (Jzn)	: commandant
17 Gerard Berkers (Gzn)	: piekenier
18 Mies Sijbers	: piekenier
19 Huub van den Eikhof	: piekenier
20 Lambert van den Boogaard	: piekenier
21 Jan Bekx (Azn)	: piekenier
22 Frans Sijbers (Mzn)	: piekenier/tamboer
23 Toos Berkers-Thijs	
24 Petra van Bree-Sijbers (Mdr)	
25 Ine van Lieshout-van de Ven (Jdr)	
26 Sylvia Sijbers-van den Heuvel	
27 Els van Lieshout-Sijbers (Mdr)	
28 Frits van Lieshout	
29 Leon Sijbers (Mzn)	: tamboer
30 Guus van de Ven (Fzn)	: tamboer/schutter/kermis aanzeggen
31 Gerrit Verberne (Hzn)	: tamboer/tamboer instructeur
32 Peter Verberne (Pzn)	: tamboer
33 Jan van den Eijnden (Mzn)	: vendelinstructeur
34 Ton van de Ven (Gzn)	: schutter/vendeldrager/wapenmeester
35 Harrie Berkers (Azn)	: vendeldrager
36 Dirk van de Ven (Azn)	: schutter/vendeldrager
37 Wim van Bree	: vendeldrager
38 Yannick Verberne (Lzn)	: vendelier

Lierop, 15 december 2016

Hannie van de Ven-van Meijl
Deken schrijver Gilde van Sint Antonius Abt